

Richtlijnen voor het schrijven van bemoedigingen

Als je een bemoediging schrijft voor Indiase christenen, let dan op de volgende richtlijnen:

- Schrijf de bemoedigingen niet in het Nederlands!
- Vermeld niet de naam Open Doors of ons adres.
- Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en schrijf niets over hindoeïsme.
- Vermeld bijvoorbeeld je voornaam, leeftijd, beroep en land in de bemoediging, maar deel nooit een (e-mail)adres of je achternaam.

Deel jouw bemoediging via [deze website](#). Wij zorgen ervoor dat hij gedeeld wordt met Indiase christenen.

In welke taal?

Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen in het Engels die je na kunt schrijven. Het **Nederlands** is als **voorbeeld**, de Engelse vertaling staat eronder. De Indiase christenen kennen meestal niet veel Engels. Schrijf daarom korte en bemoedigende (Bijbel)teksten.

Voorbeeldzinnen in het Nederlands en Engels

Vandaag hebben we voor u/jou/jullie gebeden.	Today we prayed for you.
Wij houden van u/jou/jullie met de liefde van de Heer.	We love you with the love of the Lord.
De Here is uw Herder en Hij zal bij u zijn.	The Lord is your Shepherd and He will be with you.
Als een lid lijdt, lijden alle leden. Christenen over de hele wereld staan naast u.	When one part of the body suffers, the whole body suffers. Christians around the world are standing with you.
Ik bid dat u de armen van onze God om u heen voelt.	I pray that you feel the arms of our Lord surrounding you.
Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. - Jesaja 26:4	Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. - Isaiah 26:4
Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. - 2 Kor. 5:7	Live by faith, not by sight. - 2 Cor. 5:7
Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. - Psalm 118:8	It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. - Psalm 118:8
Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 31:25	Be strong and take heart, all you who hope in the LORD. - Psalm 31:24
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen. - Psalm 37:5	Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will bring it to pass. - Psalm 37:5
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a	And He will wipe every tear from their eyes. - Revelation 21:4a