

Schrijfadressen 2022

De looptijd van dit document is vier maanden. In maart 2023 staat een nieuw document met schrijfacties klaar. Verschijnen er in de tussentijd nieuwe schrijfadressen? Dan worden die geüpload op www.opendoors.nl/schrijfacties.

Let op de volgende richtlijnen als u een bemoediging naar vervolgte christenen stuurt:

- Schrijf uw bemoediging niet in het Nederlands.
- Vermeld in uw bemoediging niet de naam Open Doors of ons adres.
- Stuur geen kaarten of tekeningen met dieren er op. Dit wordt in veel landen als beledigend ervaren.
- Stuur geen kaarten die verwijzen naar Israël. Vermijd woorden als Israël, Jeruzalem en Shalom in uw bemoediging. In verband met gevoeligheden worden deze kaarten niet verstuurd.
- Houd er rekening mee dat uw kaart ook door anderen gelezen wordt en stuur geen geld.
- Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en vermijd het noemen van de religie in het land waar uw kaart naartoe gaat (islam, boeddhisme, hindoeïsme, etc.). Ga ook niet in op de situatie van de persoon naar wie u schrijft.
- Vermeld alleen uw naam en land op de kaart, niet uw (e-mail)adres.
- Schrijf op de kaart alleen de naam (niet het adres) van de desbetreffende persoon en verstuur deze zonder envelop of postzegel gezamenlijk met andere kaarten in een (grote) envelop. Alleen de (grote) envelop adresseren en frankeren.
- Schrijf geen grote aantallen kaarten voor 1 persoon. Schrijft u met een groep; verstuur dan 1 of 2 grotere kaarten met een mooie (Bijbel)tekst en zet allemaal uw naam op die kaart. De mensen van de schrijfacties krijgen vanuit de hele wereld post!
- Zorg ervoor dat zelfgemaakte kaarten niet dikker zijn dan 2 lagen (graag met dun plakband).

Stuur uw post in een gesloten envelop naar:

Open Doors Schrijfactie, Postbus 47, 3850 AA Ermelo

Frankeren binnen Nederland:

- tot 20 gram: 1 postzegel 'Nederland 1'
- tot 50 gram: 2 postzegels 'Nederland 1'
- tot 100 gram: 3 postzegels 'Nederland 1'

Post vanuit België: Voldoende laten frankeren voor versturen naar Nederland.

Wat schrijf ik?

Op de volgende pagina vindt u voorbeeldzinnen in het Engels die u zou kunnen sturen. Het Nederlands is als voorbeeld voor uzelf en daarachter staat de vertaling in het Engels. Alleen een mooie kaart met uw naam is echter ook al een bemoediging. De mensen waaraan u schrijft kennen vaak niet veel Engels. Schrijft u daarom korte en bemoedigende (Bijbel)teksten.

Nederlands	Engels
Broer/zus, de Here God heeft een doel met jouw/uw leven, twijfel daar niet aan. We bidden dat je geloof zal groeien.	Brother/Sister, God has a specific purpose for you, do not doubt it. Here we pray that your faith will increase.
Lief kind, je bent niet alleen. We bidden hier dat Jezus je beschermt tegen alle kwaad.	Dear child, you are not alone. From here we pray that Jesus will hide you from evil.
Lief broertje/zusje, vergeet niet dat Jezus altijd bij je is en dat Hij van je houdt.	Dear little sister/brother, do not forget that Jesus is always with you and loves you.
Broeder/zuster, we weten dat je het zwaar hebt. We bidden voor jou/u en (jo)uw familie.	Brother/Sister, we know that you are going through difficulties. We pray for you and your family.
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! (Jesaja 43:1)	Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name; you are Mine. (Isaiah 43:1)
Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. (Jeremia 31:3)	I have loved you with an everlasting love. (Jeremiah 31:3)
Hij kent wie bij Hem schuilen. (Nahum 1:7)	He cares for those who trust in Him. (Nahum 1:7)
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven. (Johannes 10:28)	I will give them eternal life and they shall never perish. (John 10:28)
Want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben gekomen. (Johannes 16:27)	The Father Himself love you because you have loved Me. (John 16:27)
Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand. (Psalm 73:23)	I am always with you; You hold me by my right hand. (Psalm 73:23)
Vandaag hebben we voor u/jou/jullie gebeden.	Today we prayed for you.
Wij houden van u met de liefde van de Heer.	We love you with the love of the Lord.
De Here is uw Herder en Hij zal bij u zijn.	The Lord is your Shepherd and He will be with you.
Als een lid lijdt, lijden alle leden. Christenen over de hele wereld staan naast u/jou.	When one part of the body suffers, the whole body suffers. Christians around the world are standing with you.

Schrijf kinderen in Irak

[Let op: deze schrijfactie loopt tot en met 1 maart 2023]

Land: Irak

Plek op de Ranglijst Christenvervolging 2022: 14

In welke taal kunt u schrijven: Engels

Wat is er gebeurd?

Kinderen in Irak leven al jaren in een land dat verscheurd is door oorlog. Veel ouders en kinderen zijn vertrokken naar andere landen, in de hoop op een nieuw, rustig leven. Toch is de kerk in Irak niet verdwenen. Er zijn nog steeds christenen, jong én oud, die in hun land willen blijven.



Maar leven in een land dat al zolang is getekend door oorlog is niet makkelijk. Hoe bouw je het land weer op? Hoe zorg je dat ook de jongste generatie wil blijven? Bemoedig daarom Iraakse kinderen, bijvoorbeeld met een mooie tekening of een vrolijke vlaggenlijn (leuk om op te hangen in hun klaslokalen!). Schrijf makkelijke, korte zinnen. Of maak een tekening over een Bijbelverhaal. Door uw kaart of tekening laat u jongens en meisjes in Irak weten dat ze niet vergeten zijn!

Tip voor kinderen: doe dit samen met je klas of bijbelklas in de kerk!

Schrijf kinderen in Colombia

Land: Colombia

Plek op de Ranglijst Christenvervolging 2022: 30

In welke taal kunt u schrijven: Spaans of Engels

Wat is er gebeurd?

Christelijke kinderen en tieners in Colombia hebben soms te maken met veel tegenwerking, discriminatie en geweld. Vooral kinderen van wie de ouders evangelisten of christelijke leiders zijn, lopen risico om geronseld of ontvoerd te worden. Om deze redenen heeft Open Doors verschillende opvanghuizen waar elk schooljaar tientallen kinderen en tieners wonen en studeren.



De kinderen gaan elke dag op eigen terrein naar school. Naast de reguliere lessen volgen ze praktische lessen en workshops. Ze wonen het hele jaar in het opvanghuis en keren vaak rond de kerstdagen terug naar huis, als het daar veilig genoeg is.

Een vrolijke kaart of mooie tekening is voor deze kinderen een bemoediging. Schrijf bij voorkeur in het Spaans en houd de zinnen kort. Met uw kaart laat u kinderen weten dat ze niet vergeten zijn.