

Maar ik, ik blijf  
uitzien naar de  
HEER, ik blijf  
hopen op de God  
die mij redding  
zal brengen. Hij  
zal mij horen,  
mijn God.”  
Micha 7: 7

# Women to Women

een initiatief van **OpenDoors**

## Gebruikshandleiding voor deze bijbelstudie:

De gespreksleider neemt de studie van te voren door en deelt dit (of een gedeelte ervan) in de groep. Laat de groepsleden participeren en stel vragen, zodat er interactie komt.

## Vervolging

### Wat is vervolging?

- Het onderdrukken of teisteren door mishandeling, in het bijzonder vanwege ras, religie, geslacht of geloof, dat anders is dan dat van de vervolger.
- Voortdurend kwellen; lastigvallen.

De vervolging neemt toe – over de hele wereld in verschillende culturen, onder vele verschillende politieke en religieuze ideologieën hebben christenen te maken met vervolging – van zware mishandeling en gevangenschap tot voortdurende (minimale) intimidatie.

### Maak kennis met Rahmet uit Ethiopië

Rahmet leerde de Here Jezus kennen toen ze 15 jaar oud was. “Een christelijke man nam me mee naar een andere stad om de ‘Jezus-film’ te zien”, vertelt Rahmet. “Ik begon te huilen toen ik zag hoe Jezus voor mijn zonden heeft geleden.”



Ethiopische vrouwen

Maar toen Rahmets islamitische familie te horen kreeg over haar nieuwe geloof, werden ze woedend en zetten haar het huis uit. Ze werd ook door haar vriendinnen in de steek gelaten.

“Mijn vader zei dat als ik Jezus zou blijven volgen, ik het huis uit moest,” huilde Rahmet. Rahmet woont nu bij een christelijk gezin; zit op school en haalt goede cijfers.

Zoek op en bespreek de volgende tekstgedeelten:

### Wat zegt Jezus over vervolging?

Mattheüs 24:9, Johannes 16:33

Mattheüs 5:10 – 12 Vervolgd vanwege goed gedrag – hoe moet onze houding daarin zijn?

Mattheüs 13:21, Markus 4:17 – het gebrek aan diepe wortels! Welke invloed heeft vervolging op diegenen die ondiepe wortels hebben? Hoe kunnen christenen in het algemeen zich het beste voorbereiden op vervolging?

### Paulus – van vervolger tot vervolgte. Een blik op het leven van Paulus

Handelingen 22:4, Galaten 1:13 – Paulus de vervolger

Handelingen 13:50 Vervolging wordt vaak aangewakkerd door de plaatselijke bevolking  
2 Korinthe 11: 23-28 Paulus somt een lijst op van problemen en vervolging waar hij mee te maken heeft gehad.

2 Timoteüs 2:8-13 Wat was Paulus' motivatie?

Maar ik, ik blijf  
uitzien naar de  
HEER, ik blijf  
hopen op de God  
die mij redding  
zal brengen. Hij  
zal mij horen,  
mijn God.”  
Micha 7: 7

# Women to Women

een initiatief van **OpenDoors**

## Kunnen wij vervolging verwachten?

Lees 2 Timoteüs 3:12. Is dit zo in onze cultuur? Bespreek dit in je groep.

Bespreek Sarah uit Oezbekistan

- Stichtte een kerk van 300 mensen door haar openlijke getuigenis
- Gekidnapt door een moslim en gedwongen met hem te trouwen
- Verboden om andere christenen te ontmoeten
- Op straat bekogeld met stenen

Sarah was de eerste in haar stad die christen is geworden. Ze deelde haar geloof vrijmoedig met vrienden en burens, en al gauw ontstond er een kerk van 300 mensen. Desondanks zijn er, na zware aanvallen van vervolging, veel van de nieuwe gelovigen te bang om nog naar de kerk te gaan.



Vrouw uit Oezbekistan

Ook voor Sarah is het nu onmogelijk om naar de kerk te gaan, omdat ze werd gekidnapt door een moslim en gedwongen met hem te trouwen. Het is voor haar verboden om christelijke vrienden te bezoeken, en het gebeurt vaak dat ze op straat met stenen wordt bekogeld. "Ik overweeg vaak om mijn echtgenoot te verlaten", bekent Sarah, "maar ik hoop nog steeds dat hij ook gaat geloven, zodat we samen de Heer kunnen dienen."

## Wat kunnen wij doen om vrouwen als Sarah en Rahmet te helpen?

**Bid.** – uw gebeden zijn krachtig en maken echt verschil. Overweeg (als u dit nog niet doet) een gebedskring voor vrouwen als zij. We kunnen u elke twee maanden van speciale gebedsinformatie voorzien om uw gebeden te vermeerderen.

**Schrijf.** – aan hen die uw bemoediging nodig hebben. Lees de recente Women to Women Gebedspunten en het Schrijfadres voor de details.

**Geef.** – door donateur te worden van Open Doors kunt u op een praktische manier diegenen steunen die vanwege hun geloof worden vervolgd.

**Blijf op de hoogte** – bezoek de website van Open Doors: [www.opendoors.nl/women](http://www.opendoors.nl/women)

"[...] Hij heeft ons gered en zal ons opnieuw redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op Hem hebben we onze hoop gevestigd: Hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die Hij ons bewezen heeft."  
2 Kor. 1:10-11