

“Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”.

Matteüs 18:20

Women to Women

een initiatief van **OpenDoors**

Handleiding voor deze bijbelstudie:

De gespreksleider neemt de studie van te voren door en deelt dit (of een gedeelte ervan) in de groep. Laat de groepsleden participeren en stel vragen, zodat er interactie komt.

Samenkomen/gemeente zijn

Samenkomen (gemeenschap)

- Toestand van het delen van dezelfde interesses, idealen of ervaringen door beroep, religie of nationaliteit
- Vriendschap van individuen in een gezellige sfeer op voet van gelijkheid.
- Bijeenkomst van christelijke gelovigen om het geloof diep met elkaar te delen.

Bijbeltekst: Hebreëen 10:24-25



Groep uit Drenthe

“En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”

Voor het christendom is het van vitaal belang dat het christenen wordt toegestaan om samen te komen om te aanbidden, om elkaar te bemoedigen, om het Woord van God te bestuderen en om samen te bidden. Denk je eens in wat het betekent om deel uit te maken van een religieus of politiek systeem waar dit niet wordt toegestaan.

We kennen allemaal het voorbeeld van kooltjes die afgezonderd zijn van het vuur; dat ze niet in staat zijn hun warmte te behouden. Dan begrijpen we hoe belangrijk het is om samen te komen. Laten we eens kijken hoe de bijbel gelovigen aanmoedigt om bij elkaar te komen.

Bespreek de voordelen van het samenkomen die je vindt in onderstaande teksten

- 1 Tess. 5:11 Bemoediging
Romeinen 12: 4-8 Verschillende gaven – voor welk doel?
Romeinen 12;13-16 Welke aspecten van het gemeente-zijn worden hier genoemd?

Galaten 6:1-2 Welke voordelen worden hier genoemd?

Laten we dit doen!

Hebreëen 10: 24-25 Laten we blijven samenkomen. Wat kunnen we doen als we samenkomen?

Wat wordt beloofd in de volgende twee schriftgedeelten?

Mal. 3:16, Matt. 18:20

"Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden".

Matteüs 18:20

Women to Women

een initiatief van **OpenDoors**

Het voorbeeld van de eerste gemeente

Hand. 2: 46-47

In de toekomst

Openb. 7: 9-10 Uiteindelijk zullen alle christenen tezamen aanbidden.

Hypothetisch

Neem vijf minuten om te bespreken wat er zou gebeuren als je niet langer in staat zou zijn om zoals nu vrij samen te komen? Wat voor gevolgen zou dit hebben voor je christelijke leven? Op welke manieren zou je dan contact met elkaar kunnen houden om samen de Bijbel te lezen en te bidden?

Denk aan het begin van de kerk – hoe ze het symbool van de vis bedachten om elkaar te laten weten dat ze christen waren.

De vervolgte kerk vandaag

Vandaag de dag zijn er duizenden christenen die onder zulke beperkingen leven; wiens samenkomsten worden overvallen, wiens goederen in beslag worden genomen, wiens kerken worden verbrand en die samenkomen onder bedreiging van geldboetes, gevangenisstraf of zelfs de dood.

Het is niet de bedoeling dat een christen alleen staat. Wij, die alle vrijheid van godsdienst hebben, kunnen altijd een manier vinden om degenen die alleen zijn te bemoedigen.

Een deel van het werk van Open Doors is het bijstaan van christenen die niet in staat zijn om vrij samen te komen en om hen van bijbels, studiemateriaal en andere behoeften te voorzien, zaken die ze anders niet zouden kunnen krijgen.

Pauline Ayyad en haar kinderen in Gaza.

Een jaar geleden in oktober 2007, werd Pauline Ayyad's echtgenoot Rami vermoord in de christelijke boekenwinkel waar hij werkte.

Weduwe geworden terwijl ze zwanger was van haar derde kind, worstelde Pauline met het grootbrengen van haar twee jongens en meisje. Open Doors heeft haar kunnen helpen en ook anderen in eenzelfde situatie. Post van vrouwen uit o.a. Nederland heeft haar bemoedigd en bezoek en giften van medewerkers hebben haar gezegend en geholpen.



Pauline met George, Wisam en Sama

Wat kunnen we doen om vrouwen als Pauline te helpen?

Bid – uw gebeden zijn krachtig en maken echt een verschil. U kunt als groep vrouwen bidden voor vrouwen als Pauline. Wij kunnen u elke twee maanden gebedsinformatie toesturen zodat u weet waar u voor kunt bidden.

Schrijf – aan degenen waar we een schrijfadres van hebben. Lees de info bij de gebedsinformatie en stuur hen een kaart.

Geef – bezoek projecten op de Open Doors website, www.opendoors.nl/women

"Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet."

1 Thess. 5:11