



OpenDoors

DANGEROUS FAITH

INTRODUCTIE

**BIJBELSTUDIES OVER
VERVOLGING**

INTRODUCTIE

Introductie

“Toen wij ooit met broeder Anne Indonesië bezochten, ontmoetten we een groep christelijke leiders vanuit een grote stad op Java. ‘O Anne’, zeiden ze. ‘We leven het boek Handelingen uit. We hebben groei gezien en engelen, genezingen, wonderen en geweldige gesprekken. Kom, loop op de pagina’s van het boek Handelingen.’ Anne zei alleen: ‘O, het boek Handelingen? In dat geval: vertel eens iets over jullie vervolging.’ ‘Vervolging?’ zeiden ze. ‘Dat hebben we niet. We doen zoveel goede dingen, iedereen houdt van ons.’ Anne schudde zijn hoofd. ‘Als dat zo is, dan leven jullie niet het boek Handelingen uit’, antwoordde hij.”

Dangerous Faith: Handelingen

Het boek Handelingen vertelt het spannende verhaal over de eerst drie decennia van de vroege kerk. Het begint bij de hemelvaart van Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Het boek neemt ons mee in een achtbaan van wonderlijke genezingen, explosieve kerkgroei en bijzondere bekeringsen.

Maar bij al dit goede nieuws in dit boek is er ook een duistere ondertoon. Er is geweld, weerstand en de dood. Apostelen worden gezeseld, Stefanus wordt gestenigd, Saulus - de jager - wordt Paulus de prooi. Petrus wordt in de gevangenis gegooid, Jakobus wordt onthoofd en het boek Handelingen eindigt met Paulus' huisarrest in Rome.

De reactie van de autoriteiten – de arrestaties, mishandelingen, verbanningen en executies – vond plaats omdat het geloof dat de eerste volgelingen van de Here Jezus lieten zien, volgens hen gevaarlijk was.

Dit is het punt: zonder vervolging zou het evangelie zich nooit hebben verspreid zoals dat in Handelingen gebeurde. Het is juist door vervolging, pijn, ketenen, geselingen en martelaarschap dat het evangelie zich verspreidde tot de uiteinden van de aarde.

En vandaag de dag gebeurt wereldwijd precies hetzelfde. Ook nu worden christenen vervolgd en aangevallen, en toch groeit het koninkrijk van God.

Deze videoserie verkent het gevaarlijke geloof van de kerk in de eerste eeuw en van christenen die vandaag de dag vervolgd worden. Het is een reis die ons meeneemt, niet alleen door het Romeinse Rijk, maar ook naar China, Colombia, Irak, de Filipijnen, Pakistan... en nog veel meer andere plaatsen waar vervolging en tegenstand zijn. Deze videoserie laat de opmerkelijke werkelijkheid zien en de diepte en grootte van Gods liefde.

Over het werkboek:

Dit werkboek helpt je om Dangerous Faith te behandelen met een kleine groep of bij persoonlijke studie. Elke sessie volgt hetzelfde patroon:

- kijk de video;
- lees een gedeelte uit de Bijbel;
- verken het Bijbelgedeelte met behulp van verwerkingsvragen;
- bid voor de vervolgte kerk en voor onszelf.

Elke sessie wordt vergezeld door een korte introductie op de video en informatie over de context om je te helpen met het gedeelte uit de Bijbel.

Uiteraard zijn dit slechts suggesties. Het staat je vrij om je eigen structuur aan te houden en we zijn ervan overtuigd dat er meer vragen bij je op zullen komen.

Over de presentatoren

Ronald Boyd-Macmillan is directeur onderzoek en strategie voor Open Doors International en hoogleraar Praktische Theologie in Lahore, Pakistan. Hij reist al 27 jaar naar vervolgte christenen op vijf continenten en is de schrijver van *Volharden in geloof; een onthullende gids over de wereldwijde vervolging van de kerk*.

Nick Page is historicus, spreker en schrijver van meer dan 70 boeken voor zowel volwassenen als kinderen. Hij schreef meerdere boeken over Bijbelse geschiedenis, waaronder: *De Langste Week, The Wrong Messiah, The One Stop Bible Atlas, Revelation Road* en *Kingdom of Fools – a history of the early church*.