



DANGEROUS
FAITH

SESSIE 4

**BIJBELSTUDIES OVER
VERVOLGING**

SESSIE 4

'ER WAS VERDRUKKING NODIG'

Introductie

Als alles verkeerd gaat, wanneer economische groei stagneert, als vijanden overwinnen, wanneer je zwaktes aan het licht komen, als een ernstige ziekte toeslaat, wanneer de overheid regels aanscherpt, als de omgekochte rechter ermee weg komt, wanneer de moordenaar vrijuit gaat.

Kan God zo Zijn koninkrijk doen komen?

Of kan het zijn dat vervolging de nieuwe manier is waardoor God het evangelie verspreidt?

Bekijk en bestudeer

- Bekijk deel 4 van Dangerous Faith: 'Er was verplettering nodig'
- Lees Handelingen 8:1-8 en 12-13.

Een stukje context

- Dit Bijbelgedeelte speelt zich vermoedelijk af rond het midden van de jaren 30 na Christus.
- De vervolging na de dood van Stefanus richt zich op de aan hem verwante Grieks-sprekende Joden (hellenisten).
- De 'Filippus' die hier genoemd wordt is niet de apostel, maar Filippus de diaken. Hij was een van de zeven die waren aangewezen om de apostelen te helpen. (Handelingen 6:5). Later vestigde hij zich in Caesarea waar hij, ongeveer 25 jaar later, de apostel Paulus ontving (Handelingen 21:8).
- Samaria was een regio ten noorden van Jeruzalem en Judea, tussen Judea en Galilea in. De Joden en Samaritanen haatten elkaar. Joden zagen Samaritanen als onzuiver en onrein. Dit maakt de prediking van Filippus des te opmerkelijker.

Verken

- Wat zou er door Filippus' hoofd zijn gegaan toen hij Jeruzalem ontvluchtte? Hoe zou hij zich gevoeld hebben?
- 'Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.' (Handelingen 8:4) Waarom waren deze gevluchte volgelingen bereid het evangelie te delen waardoor ze zo in de problemen waren gekomen in Jeruzalem? Kijk naar Handelingen 2:32, 4:15, 1:8.
- In het praatje stelt Ron dat vervolging twee dingen tot gevolg heeft: het onderdrukt mensen die dat niet eerder meegemaakt hebben, en het drijft mensen naar buiten, naar plekken waar ze nog nooit geweest zijn. Waarom denk je dat dit zo is? Heb je dit ooit zien gebeuren?
- Heb jij een periode van verlies of verplettering meegemaakt? Kun je Gods hand daarin zien?

Bid

Wereldwijd ervaren veel vervolgte christenen dat ze verdrukt worden. Hun kerken worden verbrand, hun gemeenschappen omver gewalst en hun leiders worden gedood of gearresteerd.

- In Nigeria verwoesten islamitische extremisten kerken. Ook vallen ze christelijke gemeenschappen aan en ontvoeren ze christenen.
- In Irak zijn christenen uit hun huizen verdreven. Zij moesten vluchten voor hun leven.
- In India neemt gewelddadige vervolging toe. Veel christenen zijn uit hun dorp verbannen.

Toch ervaren christenen op deze plekken de aanwezigheid van de Here God. Waar ze ook zijn: in vluchtelingenkampen, gelegenheidskerkjes of in andere onderkomens.

Voor de vervolgte kerk

Bid voor alle christenen die verdrukking doormaken. Bid voor hen die hun huizen en bezittingen verloren, wier geliefden zijn ontvoerd of vermoord. Bid dat zij Gods aanwezigheid op een krachtige manier ervaren.

Voor onszelf

Bid dat we bereid zijn macht af te staan aan mensen die het nooit eerder gehad hebben. Bid dat we voorbereid worden om het evangelie op nieuwe plekken en naar nieuwe mensen te brengen. Bid dat mensen die verdrukking ervaren de Here God aan het werk zien.