

DANGEROUS FAITH

SESSIE 6

**BIJBELSTUDIES OVER
VERVOLGING**

SESSIE 6

'ZE WERDEN CHRISTEN GENOEMD'

Introductie

Vandaag de dag is het kruis een van de meest beroemde symbolen ter wereld. Maar de vroege kerk gebruikte dit symbool nauwelijks. Ze spraken over het kruis, natuurlijk, over de boodschap van leven en dood ervan. Voor de vroege kerk was het kruis een instrument voor marteling en executie. Ze gaven het niet weer in hun kunst.

Sterker nog, de eerste, bekende afbeelding van de Here Jezus aan het kruis is een spottende, kinderlijke tekening die gekrast werd in een muur van een gebouw in Rome.

Dit zou geen verrassing moeten zijn. De Here Jezus waarschuwde zijn discipelen dat ze belachelijk gemaakt zouden worden, beledigd zouden worden en bijnamen zouden krijgen.

Sterker nog, dit is waar het woord 'christen' vandaan komt.

Bekijk en bestudeer

- Bekijk deel 6 van Dangerous Faith: 'Ze werden christenen genoemd'.
- Lees Handelingen 11:19-26.

Een stukje context

- Dit gedeelte begint met een flashback naar de vervolging die uitbrak halverwege de jaren 30 na Christus, na de dood van Stefanus. Vervolgens gaan we een aantal jaren vooruit naar het begin van de jaren 40 na Christus, als Barnabas naar Antiochië gaat om Paulus te werven.
- Antiochië was de op twee na grootste stad in het Romeinse rijk. Het was een heidense plek.

Verken

- Stel je voor dat je een inwoner van Antiochië bent en je hoort van deze nieuwe groep Jezus-volgelingen. Of stel dat je een klasgenoot van Alexamenos bent in Rome. Waarom zou je ervoor kiezen om deze 'christenen' belachelijk te maken?
- Beschrijf de relatie tussen Barnabas en Paulus (zie Handelingen 4:36; 9:26-28; 15:36-41; Galaten 2:11-14). Waarom denk je dat Barnabas ervoor koos Saulus te werven? Welke kwaliteiten zou Saulus gehad hebben die een bijdrage aan deze jonge kerk konden leveren?
- "En wij zouden moeten verwachten dat we belachelijk gemaakt worden, en dat er net zo op ons neergekeken wordt. Dat is wat mensen doen wanneer hun wereldbeeld wordt bedreigd." Ben jij ooit belachelijk gemaakt om je geloof? Hoe voelde je je toen? En hoe heb je gereageerd?
- Nick zegt in de video dat we mensen de middelen kunnen geven om zichzelf te verdedigen tegen mishandeling en vervolging. Welke instrumenten zouden nuttig en gepast zijn?

Bid

Wereldwijd worden christenen belachelijk gemaakt of kijken mensen op hen neer vanwege hun geloof. Op sommige plekken wordt het christelijk geloof geassocieerd met mensen met een lage status.

- In Maleisië behoren christenen tot een van de minderheden. Zij krijgen te maken met discriminatie in zowel hun privé- als publieke leven.
- In Pakistan worden christelijke kinderen vaak gepest op school. Soms worden ze zelfs gedwongen een andere kraan te gebruiken dan de andere leerlingen omdat zij de bron zouden 'vervuilen'.

Toch worden op al deze plekken christenen geholpen om hun positie of leven te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door middel van lees- en schrijflessen, Bijbelstudies en andere trainingen.

Voor de vervolgte kerk

Bid dat christenen de pesterijen en beledigingen geduldig dragen. Bid dat de genade van de Here God door hen heen stroomt. Bid dat ze manieren vinden om zelfstandig te worden en dat deze christenen zichzelf mogen zien als geliefde kinderen van de Vader.

Voor onszelf

Bid dat we niet bang zullen zijn om voor ons geloof uit te komen. Laat ons er klaar voor zijn ons geloof uit te leggen, en altijd gepaard laten gaan met liefde en vriendelijkheid. Laten we proberen de waarden van Gods Koninkrijk te laten zien, niet die van de wereld om ons heen.