



DANGEROUS
FAITH

SESSIE 7

**BIJBELSTUDIES OVER
VERVOLGING**

SESSIE 7

'ZE WAREN TENTENMAKERS'

Introductie

De apostel Paulus. Dat is hoe we hem kennen. Zijn naam was Paulus, en apostel-zijn was zijn baan. Maar Handelingen geeft ons een breder beeld. Paulus had een beroep: hij was tentenmaker. Dat was zijn baan die hem in staat stelde om door de antieke wereld te reizen en het evangelie te brengen. Als je een gevaarlijk geloof hebt, wees dan voorbereid op een leven 'onderweg'.

Bekijk en bestudeer

- Bekijk deel 7 van Dangerous Faith: 'Ze waren tentenmakers'.
- Lees Handelingen 18:1-17

Een stukje context

- Tijd: Paulus arriveerde ergens rond het jaar 50 na Christus in Korinte. Hij bleef daar ongeveer achttien maanden.
- Priscilla en Aquila waren zelf slachtoffers van vervolging. In het jaar 49 na Christus werden zij uit Rome verbannen.
- In de antieke wereld werkten tentenmakers met allerlei materialen: niet alleen met canvas, maar ook met leer. Het was zwaar werk: Paulus spreekt over zichzelf als armoedig gekleed en 'moe van het werk van onze eigen handen' (1 Korintiërs 4:12). Tentenmakers waren nederige ambachtslieden, in de ogen van velen op het niveau van 'het afval van de wereld' (1 Korintiërs 4:13).
- In de eerste drie eeuwen van haar geschiedenis had de kerk geen 'kerken'. Op basis van archeologisch bewijs weten we dat christenen samenkwamen in winkels, warenhuizen en woningen (Handelingen 17 illustreert een samenkomst in een appartement op de derde verdieping).

Verken

- In de video beschrijft Nick een samenkomst van de vroege kerk in de winkel van Priscilla en Aquila. Wanneer ontmoetten ze elkaar? Wat deden ze? Wat hebben wij in onze diensten wat zij niet hebben? Hoe zou je zo'n kerkdienst vandaag de dag kunnen nabootsen?
- Lees Handelingen 18:9-10, waar Paulus een visioen van de Heer ontvangt. Kun je andere keren bedenken waarop Paulus op die manier een bericht ontving? Of andere personages in Handelingen?

- “Jezus riep per slot van rekening altijd mensen op om in beweging te komen. Want alleen als je buiten je comfortzone treedt, ontdek je hoe sterk je geloof echt is.” Heb jij dit ooit ervaren? Roept de Here Jezus jou uit je comfortzone op dit moment?
- De gelovigen in de vroege kerk droegen hun Bijbel mee in hun hoofden en in hun harten. Is het uit je hoofd leren van Bijbelgedeelten onderdeel van jouw christelijk geloof? Zijn er belangrijke gedeelten die je als individu of als groep zou kunnen leren? Of zijn er andere manieren om Bijbelse waarheden te onthouden?

Bid

Wereldwijd ontmoeten christenen elkaar op geheime locaties.

- In Noord-Korea komen soms christenen christenen in werkkampen in het diepste geheim samen. Ze ‘zingen’ fluisterend liederen, zodat niemand ze kan horen.
- Het is voor vervolgte christenen heel gebruikelijk om elkaar in huizen of appartementen te ontmoeten. In een gebied als zoals Tibet veranderen ze de dagen waarop ze samenkomen zodat ze geen aandacht trekken.
- In Somalië word je gearresteerd als je een Bijbel bij je draagt. Daarom leren christenen complete Bijbelboeken uit hun hoofd.

Wij zien de mogelijkheid om samen te komen soms als heel gewoon. In tegenstelling tot andere plekken in de wereld, waar christenen hun leven riskeren om samen te komen. En juist in veel van deze landen groeit deze geheime kerk.

Voor de vervolgte kerk

Bid om bescherming van geheime christenen wereldwijd. Bid dat hun samenkomsten vol zijn van Gods kracht en dat Hij deze christenen geeft wat ze nodig hebben in hun dagelijks leven. Bid in het bijzonder voor christenen die geïsoleerd leven en eenzaam zijn. Bid dat de Here God hen troost en bemoedigt.

Voor onszelf

Bid dat we er ernst mee maken om samen te komen als het Lichaam van Christus. Dat we onze vrijheid om samen te komen niet als gewoon beschouwen. Blijf de Here God danken voor Zijn geschenk, de Bijbel.