

31 MEI - 1 JUNI

NACHT
VAN GEBED

voor de vervolgte kerk

GEBEDSBOEKJE



OpenDoors

INHOUDSOPGAVE

Dank je wel dat jij deelneemt aan de Nacht van Gebed 2024! We bidden tijdens deze nacht voor vervolgte broers en zussen uit tien landen van de Ranglijst Christenvervolging. In dit gebedsboekje vind je bij ieder land wat informatie, een suggestie voor een lied en Bijbelgedeelte en specifieke dank- en gebedspunten.

Bij dit gebedsboekje horen tien video's waarin een indrukwekkend verhaal van een vervolgte christen gedeeld wordt. Je bent uiteraard vrij om de video's en gebedsblokken op een andere manier of in een andere volgorde in te richten. In de handleiding voor organisatoren vind je meer informatie hoe je jouw Nacht van Gebed kan inrichten.

1. Saleh* uit Jemen
2. Narendran* en Kavita* uit India
3. Neema* uit D.R. Congo
4. Pastor Barnabas* uit Vietnam
5. Ayesha* uit Somalië
6. Simin* uit Iran
7. Pastor Zachariah uit Nigeria
8. Ming* uit China
9. Nohemi* uit Colombia
10. Ji-ho* uit Noord-Korea

*Uit veiligheidsoverwegingen hebben deze christenen een schuilnaam gekregen.



Laat weten dat jij meebid: plaats een foto op Instagram of Facebook met de hashtag #NvG2024. Tag Open Doors Nederland en wie weet zie jij jouw foto terug op onze social media-kanalen!



VOORWOORD

Beste bidder,

Een collega sprak onlangs een broeder in Eritrea, iemand die te maken had gehad met zware vervolging. "Stand with us in prayer, bid met ons", vroeg de Eritrese broeder. "Wat kunnen we verder nog voor jullie doen?" vroeg mijn collega. "Nee, nee, broeder", zei de man. "Dit is het: bid met ons!"

Wat kunnen we doen voor vervolgte christenen? Misschien vraag jij je dat ook weleens af. Het antwoord is eenvoudig: bidden. We vragen als Open Doors heel vaak en al heel lang aan onze achterban in Nederland en Vlaanderen om te bidden. En misschien slijt zo'n verzoek dan wel, misschien vergeten we weleens hoe enorm krachtig gebed is. Maar het is en blijft het belangrijkste dat we kunnen doen.

Met psalm 103 belijden we: 'Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid'. Ook van ons wordt trouw gevraagd: trouw blijven bidden. Laten we deze avond en nacht ons hart, onze gedachten en onze verlangens voor allen die worden vervolgd, in Gods soevereine, trouwe en liefdevolle handen leggen.

Heel hartelijk dank dat je meebid! Ik wens je een gezegende Nacht van Gebed toe.

Maarten Dees
Directeur Open Doors Nederland



SALEH UIT JEMEN

“Hoe meer bedreigingen ik krijg, hoe meer ik ernaar verlang om te dienen.”



SALEH

De ene keer is het een sms'je, andere keren een telefoontje. Maar de boodschap is altijd hetzelfde: 'Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.' De woorden zijn beangstigend, maar ze weerhouden evangelist Saleh* er niet van om mensen over Jezus te vertellen.

Saleh reist regelmatig naar Jemen om zo'n zeventig christelijke gezinnen te bemoedigen, te trainen en te steunen met medische hulp en voedsel. "Ik zou veilig thuis kunnen blijven, maar wat stelt mijn geloof dan voor?"

Tips:

- 🎵 Stil, mijn ziel wees stil of Psalm 63: 1, 3, 4
- 📖 Psalm 63

Dank- en gebedspunten:

- Dank God voor de moed en standvastigheid van Saleh. Bid dat zijn dappere voorbeeld de lokale gelovigen bemoedigt en sterkt.
- Saleh staat op een zwarte lijst van de autoriteiten als gezocht persoon. Vraag God om Zijn bescherming en leiding tijdens de reizen die Saleh maakt.
- Salehs broer is al eens opgepakt en gevangengezet, terwijl hij op weg was naar een doopdienst. Gelukkig kwam hij na enkele maanden op wonderlijke wijze weer vrij. "Uw gebeden zijn cruciaal voor ons, omdat ze wonderen bewerken", vertelt Saleh. "Jemen heeft dappere dienaren nodig om erop uit te gaan en Gods Woord te verspreiden."

5 JEMEN



Leider:
**RASHAD
MUHAMMAD
AL-ALIMI**

Hoofdreliëgie:
ISLAM

Inwoners:
31,8 MILJOEN

Aantal christenen:
**ENKELE
DUIZENDEN**

Jemen is een van de gevaarlijkste plaatsen in het Midden-Oosten om Jezus te volgen. Evangelisatie is er verboden, net als bekering vanuit de islam. Christenen hebben te vrezen voor vervolging vanuit de overheid, vanuit hun familie en hun gemeenschap. Daarnaast groeit de invloed van gewelddadige islamitische groeperingen in het land.

Veel christenen houden hun geloof geheim en ontmoeten nooit een andere gelovige. Als hun geloof wordt ontdekt, riskeren ze mishandeling, opsluiting, marteling of zelfs de dood. Ondanks het gevaar zijn er toch christenen die in het diepste geheim samenkomen.

Dank- en gebedspunten:

- Vraag de Here God om bescherming van geheime gelovigen in Jemen. Bid om bemoediging voor hen die eenzaam zijn en nooit andere gelovigen kunnen ontmoeten. Dank Hem dat er, ondanks het grote gevaar, christenen zijn in dit land. Bid dat hun aantal mag groeien.
- Veel moslims die tot geloof in Christus komen, leven met de angst dat ze worden opgepakt en gevangengezet door de autoriteiten. Ze vrezen ook wraak van familieleden en stamleden, omdat ze besloten de islam te verlaten en de Here Jezus te volgen.
- Jemenieten hebben jaren van brute oorlog en humanitaire crisis achter de rug. Bid om een doorbraak in Jemen, dat er vrede komt in dit onrustige land.

NARENDRAN EN KAVITA UIT INDIA

“Iedere keer als ik op pad ga om te evangeliseren, ben ik doodsbang. Maar ik weet dat we nooit alleen zijn. Niets kan ons scheiden van Gods liefde.”

Zou jij blijven getuigen van Jezus als je wordt bedreigd en aangevallen? Narendran* en Kavita* uit India laten zich door niets en niemand tegenhouden om Gods wonderen te vertellen.

“Jonge mannen verstoorden onze gebedsnacht. Ze scheurden mijn shirt en beukten op me in. Daarna sloegen ze mijn vrouw, totdat ze bewusteloos in elkaar zakten.” Ondanks de pijn geeft Narendran de hoop niet op. “We houden vast aan Jezus’ belofte: ‘Houd moed, want Ik heb de wereld overwonnen.’”

Dank- en gebedspunten:

- Kavita vraagt: “Bid alsjeblieft voor onze kinderen, ze zijn erg angstig na de verschillende aanvallen. Ook ben ik regelmatig ziek, bid dat de ziekte zal wijken en ik in staat ben om te bouwen aan Zijn Koninkrijk.”
- Bid voor de christenen die ook aanwezig waren bij de aanval tijdens de gebedsnacht. Ze zijn bang om weer samen te komen. Wat zal er met hun kinderen gebeuren als ze vermoord of in elkaar geslagen worden? Bid dat de Heilige Geest hun harten vult met Zijn wijsheid en vrede.
- Het verhaal van Narendran en Kavita representeert de kwetsbaarheid van huiskerk in India. Maar hoe meer vervolging, hoe harder de kerk groeit. Vraag God dit moedige echtpaar op wonderlijke manier te beschermen tegen aanvallen.



NARENDRAN EN KAVITA

Tips:

- 🎵 Ik zal er zijn
- 📖 Romeinen 8:31-39

11 INDIA



Leider:
PREMIER NARENDRAN MODI

Hoofdreliëgie:
HINDOEÏSME

Inwoners:
1,4 MILJARD

Aantal christenen:
71,1 MILJOEN

Een echte Indiër is hindoe. Die gedachte leeft bij veel Indiërs. Radicale hindoes doen er alles aan om het land te zuiveren van vreemde godsdiensten. Steeds meer staten voeren anti-bekeringswetten in, zogenaamd om te voorkomen dat hindoes zich onder dwang tot andere religies bekeren. In werkelijkheid worden deze wetten vaak misbruikt als excuus om christenen lastig te vallen en te intimideren. Vrijheid van godsdienst? Daarvan is op veel plekken geen sprake.

Christenen behoren tot de armste groep in India. De haat tegen christenen is zo groot, dat er valse beschuldigingen en roddels over hen worden verspreid. Dit heeft als gevolg dat christenen argwanend worden bekeken, op straat worden uitgescholden of geslagen en minder kans hebben op een baan.

Dank- en gebedspunten:

- In Lucas 6 staat: ‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.’ Wat is jouw gebed voor radicale hindoes die christenen haten, voor premier Modi en voor andere leiders in het land die vervloekingen uitspreken?
- Hoe zou jij het vinden als je buurman regelmatig roddels over jou verspreidt omdat je Jezus volgt? Bid dat leugens en discriminerende praktijken vervangen worden door Zijn waarheid en gerechtigheid.
- Via lokale partners steunt Open Doors christenen in India door verspreiding van Bijbels en initiatieven die de economische situatie verbeteren. Bid om kracht voor de veldwerkers en een zegen op de projecten.

NEEMA UIT D.R. CONGO

“Onze wonden mogen geen reden zijn Gods Woord te verlaten.”



NEEMA

Tips:

- 🎵 Heer, ik roep vanuit het dal (Opw. 880) of Psalm 42
- 📖 Habakuk 3

Dank- en gebedspunten:

- Dank God voor de hulp en troost die Neema kreeg, zowel van haar eigen gemeente als van lokale partners van Open Doors.
- Neema vraagt om gebed voor haar zoontje Danny. Hij wordt vaak gepest omdat hij maar één oog heeft. “Wilt u bidden dat hij God zal volgen en altijd bezig zal zijn met de dingen van God?”
- Neema en haar gemeente blijven samenkomsten houden en spreken hun geloof en vertrouwen op God uit. Tegelijk worstelen ze met angst en moeilijke vragen: waarom liet God dit gebeuren? Bid dat ze Gods liefdevolle nabijheid en troost ervaren.

Duizend gelovigen zijn bijeen in een vreugdevolle dankdienst in D.R. Congo. Ook Neema* is aanwezig met haar twee zoontjes. De kinderen zijn net klaar met zingen als er een bom ontploft in de kerk. Vijftien mensen komen om, onder wie het zoontje van Neema. Neema zelf is zwaargewond, haar andere kind verliest een oog.

De bom is geplaatst door terreurgroep ADF, die erg actief is in D.R. Congo. De aanslag laat diepe littekens na in het leven van Neema en haar gemeente.

41 D.R. CONGO



Leider:
**PRESIDENT
FELIX
TSHISEKEDI**

Hoofdreliëgie:
CHRISTENDOM

Inwoners:
98,2 MILJOEN

Aantal christenen:
93,4 MILJOEN

Al meer dan vijftig jaar zijn er in D.R. Congo conflicten tussen regeringstroepen, gewapende rebellengroepen en militias. Naar schatting 120 militias bevechten elkaar en/of het regeringsleger. Zij streven afscheiding na of zijn uit op macht en financieel gewin in het mineraalrijke Congo. Daarbij terroriseren ze de bevolking.

In het oosten van het land hebben radicaalislamitische organisaties, zoals de ADF, het voor het zeggen. Elke uiting van het christelijk geloof is hier gevaarlijk. Christelijke dorpen worden platgebrand, christelijke vrouwen uitgethuwelijkt, priesters en predikanten ontvoerd. Daders van geweld tegen christenen blijven vaak ongestraft. Veel christenen slaan op de vlucht voor het geweld. Via lokale partners verleent Open Doors noodhulp aan deze vluchtelingen.

Dank- en gebedspunten:

- Door al het geweld zijn miljoenen mensen ontheemd in Congo, onder wie veel christenen. Bid dat God voorziet in hun behoeften en dat ze troost en steun vinden bij elkaar.
- De hopeloosheid en het geweld zijn stuip trekkingen van de satan. Prijs God voor Zijn overwinning.
- Bid voor alle moeders en zwangere vrouwen die zich zorgen maken over hun kinderen. Is er nog een hoopvolle toekomst of zullen ze ook meegezogen worden door radicale strijders? Bid mee voor de jongste generatie.

PASTOR BARNABAS UIT VIETNAM

“Zo lang als ik leef, zal ik doorgaan met de Bijbelschool!”



PASTOR BARNABAS

Pastor Barnabas* stichtte dertig jaar geleden met hulp van Open Doors een Bijbelschool, met inmiddels geheime locaties door heel Vietnam. Het aantal leerlingen steeg in de loop der jaren tot meer dan 2200 per jaar.

De Bijbelschool is zeer effectief. “Na hun scholing delen de leerlingen het evangelie al snel met zo’n 30-40 mensen”, legt Barnabas uit. Zijn werk is gevaarlijk, maar: “Ik zie dat juist daar waar vervolging is, de kerk snel groeit.”

Dank- en gebedspunten:

- Pastor Barnabas vraagt of je wilt bidden dat de kerk in Vietnam blijft groeien, zodat Gods grootheid zichtbaar wordt (Joh. 14:13). “Mijn werk is pas klaar als elke Vietnamese het evangelie heeft gehoord.”
- Voor zijn werk als Bijbelleraar is Barnabas afhankelijk van zijn motor, waarmee hij de meest afgelegen delen van Vietnam kan bereiken. Bid dat God tijdens zijn reizen voorziet in zijn behoeften. Vraag ook om een goede gezondheid.
- Barnabas en zijn collega’s vertalen Bijbels in de talen van de vele stammen die Vietnam kent. Bid om zegen op dit vertaalwerk, alsook voor hun alfabetiseringsprogramma.

Tips:

- 🎵 Groot is Uw trouw (Opw. 123) of Psalm 89: 7 (ob)
- 📖 Psalm 89:1-17

35 VIETNAM



Leider:

**PRESIDENT
VŨ VĂN
THƯỜNG**

Hoofdreligie:

BOEDDHISME

Inwoners:

99,7 MILJOEN

Aantal christenen:

9,6 MILJOEN

De communistische regering van Vietnam beschouwt christenen als een bedreiging en houdt scherp toezicht op christelijke activiteiten. Men probeert de verspreiding van het evangelie de kop in te drukken.

Vooral op het platteland, waar veel inheemse stammen leven, hebben christenen het zwaar. Als zij hun traditionele geloof verlaten, worden zij niet alleen door de lokale autoriteiten, maar ook door hun familie, vrienden en burens vervolgd. Hun huizen kunnen worden verwoest, gewassen vernietigd. Ze lopen gevaar uit hun dorp verbannen te worden.

Christelijke mannen zijn het doelwit van arrestatie en ontvoering. Christelijke gevangenen worden slecht behandeld en lijden onder fysiek geweld, om hen te dwingen het christelijk geloof af te zweren.

Dank- en gebedspunten:

- Dank God dat de kerk in Vietnam groeit, tegen alle verdrukking in.
- Bid voor Vietnamese christenen die gevangen zitten om hun geloof. Vraag God om Zijn nabijheid, om bemoediging en om een eerlijke behandeling.
- 1 Timoteüs 2 roept op om te bidden voor overheden en gezagdragers, zodat christenen in rust en waardigheid kunnen leven. Bid dat de communistische leiders van Vietnam de kerk niet langer als een bedreiging zien, maar christenen vrijheid van geloof geven.

AYESHA UIT SOMALIË

“Wat ik ook meemaakte, ik kwam er altijd sterker uit, doordat ik naar Jezus keek.”



AYESHA

Tips:

- 🎵 Christ is enough
- 📖 Matteüs 10:21-39

Dank- en gebedspunten:

- Dank God dat Hij Ayesha de kracht en volharding geeft om trouw te blijven aan haar geloof in Jezus, zelfs in haar moeilijke omstandigheden. Zoals in Romeinen 12:12 staat, is ze verheugd door de hoop in haar ziel en standvastig in alle tegenspoed. Wat een krachtig voorbeeld!
- Ayesha bidt veel voor haar jongste zoon, die door familie onder druk wordt gezet om haar te verlaten. Bid dat hij vrede en vreugde vindt in Christus. Bid ook voor de oudste zoon, die door hun moeilijke omstandigheden zijn studie niet af kan maken.
- Bid voor christelijke vrouwen in de Hoorn van Afrika die er, net als Ayesha, alleen voor staan. Vraag God of hij hen wil beschermen en in hun behoeften wil voorzien.

Wie in Somalië het islamitische geloof verlaat, brengt schande over de familie. Toen Ayesha* tot geloof in Christus kwam, werd ze verstoten door haar familie. Alleen haar drie zoons bleven haar trouw. Ayesha opende een winkeltje om in haar onderhoud te voorzien, maar niemand wilde iets bij haar kopen. Toen er een aanval op haar leven werd gepleegd, was haar familie blij om dit nieuws. “De laatste twintig jaar van mijn leven kende ik weinig vreugde. Maar als ik aan Jezus denk, ben ik gelukkig.”

2 SOMALIË



Leider:
**PRESIDENT
HAMZA ABDI
BARRE**

Hoofdreliëgie:
ISLAM

Inwoners:
17,3 MILJOEN

Aantal christenen:
**ENKELE
HONDERDEN**

In Somalië is bij wet vastgelegd dat de islam de staatsgodsdienst is. Alle wetgeving is gebaseerd op de sharia, de streng-islamitische wet. De heersende opvatting in de maatschappij is: een Somaliër wordt geboren als moslim en sterft als moslim. Dat biedt geen enkele ruimte om christen te zijn. Zelfs de verdenking dat iemand christen is, is al voldoende om hem of haar zwaar te vervolgen. Bekering tot het christendom wordt gezien als een daad van verraad.

In Somalië leven naar schatting enkele honderden christenen. Wordt bekend dat ze christen zijn, dan lopen ze risico direct te worden onthoofd of verstoten.

Dank- en gebedspunten:

- Bid om volharding voor de kleine groep christenen in Somalië. Vraag God of Hij de harten van hun familieleden aanraakt, zodat ze openstaan voor het evangelie.
- Het werk van zendingen en evangelisten is erg moeilijk in Somalië. Vanuit menselijk perspectief is vaak weinig resultaat te zien. Bid om bemoediging en vraag God om meer arbeiders in dit deel van Zijn koninkrijk.
- Bid om een zegen op de trainingen die Open Doors geeft aan Somalische christenen, zodat ze leren standhouden in vervolgingsituaties.



DOWNLOAD DE GEBEDSAPP

Elke dag herinnerd worden te bidden voor een vervolgte broer of zus? Download de GebedsApp via opendoors.nl/gebedsapp

SIMIN UIT IRAN

“Als ik niet terugkeerde naar de islam, zou ik jaren gevangen zitten. Wat moest er van mijn dochtertje terechtkomen?”

Als Simin* uit Iran tot geloof komt door een geheime Bijbel, verandert haar leven voorgoed. De vreugde over haar vrijheid in Christus moet ze bekopen met nachten in een donkere cel. Alleen, zonder haar twee jaar oude dochtertje.

Maar Simin geeft niet op. Ze komt vrij en vlucht naar een buurland, samen met haar gezin. Vandaag de dag geeft ze Bijbels onderwijs aan Iraanse vrouwen. “Zelfs nu ben ik nog niet veilig, maar ik wil hen bemoedigen en dienen. Ik begrijp hun pijn.”

Dank- en gebedspunten:

- Wat zou jij bidden als je eigen broer, zus of echtgenoot gevangen zat? Denk aan de vele christenen die gevangen zitten in de Evin-gevangenis in Teheran en bid om wonderen.
- Bid dat Gods vreugde Simin en haar man Moshen vervult, zodat de mensen in hun omgeving iets proeven van de liefde van Jezus en verlangen krijgen Hem ook te volgen.
- Simin geeft nu Bijbels onderwijs aan Iraanse vrouwen. Veel van hen hebben altijd gehoord dat ze weinig waard zijn als vrouw. Bid dat zij hun waarde als geliefde dochter van de Allerhoogste leren ontdekken.



SIMIN

Tips:

- 🎵 God van liefde, God van trouw
- 📖 1 Tessalonicenzen 5:9-28

9 IRAN



Leider:
**AYATOLLAH
ALI HOSEINI-
KHAMENEI**

Hoofdreliëgie:
ISLAM

Inwoners:
87 MILJOEN

Aantal christenen:
1,3 MILJOEN

Een misdaad tegen de nationale veiligheid. Zo wordt het door de Iraanse overheid gezien als moslims christen worden. Moslimbekeerlingen houden hun geloof daarom vaak geheim. Iraniërs die zich van de islam tot het christelijk geloof bekeren, kunnen alleen nog samenkomen in geheime huiskerken. Arrestaties van christenen komen veelvuldig voor en regelmatig belanden gelovigen in de gevangenis. Ze krijgen lange celstraffen, zweepslagen of worden voor een periode verbannen naar uithoeken van Iran waar het leven zwaar is.

De Iraanse wet kent vrouwen weinig rechten toe. Veel vrouwen leven hierdoor een geïsoleerd en eenzaam leven. Als ze hun geloof in Jezus niet opgeven, betalen ze daar een hoge prijs voor door gedwongen scheiding van hun man of soms zelfs kinderen.

Dank- en gebedspunten:

- Bid om bescherming voor huiskerken. Vraag God om ziende ogen blind te maken, zodat geheime diensten de weg naar huiskerken niet weten te vinden.
- Dank dat God zichzelf openbaart aan moslims in landen als Iran door dromen en visioenen. Eens zullen mensen uit alle stammen, volken en natiën het Lam de glorie en eer toebrengen!
- Of je nu in Iran of Nederland christen bent, we zijn deel van één Lichaam en we richten ons tot dezelfde hemelse Vader. Ongetwijfeld bidden Iraanse christenen ook het gebed dat Jezus aan zijn discipelen leerde. Bid als afsluiting van deze gebedsronde samen het Onze Vader.

PASTOR ZACHARIAH UIT NIGERIA

“Waar was God? Waarom greep Hij niet in?”



PASTOR ZACHARIAH

Tips:

- 🎵 Hoe lang nog, Heer?
- 📖 Psalm 13

In mei 2023 vielen militante Fulani-herders een groot gebied rond de stad Mangu in Nigeria aan. In een week tijd werden 27 dorpen verwoest. 126 mensen kwamen om het leven. Dominee Zachariah, die op reis was tijdens de aanval, trof zijn dorp bij terugkomst verwoest aan. Zijn vrouw en kind waren vermoord.

Zachariah worstelde maandenlang met een diep trauma. Tot hij traumazorg kreeg van Open Doors en langzaam weer vrede vond. “Nu vraag ik God of Hij de daders wil vergeven.”

Dank- en gebedspunten:

- Pastor Zachariah heeft vier kinderen die nog in leven zijn. Hij vraagt om de kracht om voor hen te kunnen blijven zorgen. Wil je daarvoor bidden? Bid ook dat zijn kinderen vasthouden aan het geloof in Christus.
- “Help me alstublieft bidden voor mijn gemeenteleden. Bid dat ze gesterkt worden in hun geloof, zodat we zonder angst hier op aarde Christus’ werk kunnen blijven doen”, vraagt Zachariah.
- Bid voor christenen uit het getroffen gebied rond de stad Mangu. Veel van hen zijn getraumatiseerd en ontheemd.

6 NIGERIA



Leider:
**PRESIDENT
BOLA TINUBU**

Hoofdreliëgie:
CHRISTENDOM

Inwoners:
**222,2
MILJOEN**

Aantal christenen:
103 MILJOEN

In twaalf noordelijke deelstaten van Nigeria geldt streng-islamitische wetgeving: de sharia. Vervolg van christenen is hier het heftigst. Aanvallen op kerken en christelijke dorpen komen veelvuldig voor, evenals ontvoeringen van kerkleiders. Vrouwen lopen het gevaar ontvoerd en verkracht te worden.

Militante groeperingen als Boko Haram en ISWAP hebben het gemunt op christenen en moslims die hun ideeën niet delen. Militante Fulani-herders trekken in hun zoektocht naar landbouwgrond steeds verder naar het zuiden en nemen daarbij soms met geweld land in van christelijke boeren.

Dank- en gebedspunten:

- Vraag God of hij de harten van de leden van Boko Haram, ISWAP en de militante Fulani-herders aanraakt, zodat ze tot bekering komen.
- Bid om kracht, geloof, liefde en geduld voor de hulpverleners in het traumacentrum. De verhalen die zij dagelijks horen zijn vaak erg heftig.
- Vraag om Gods troost en nabijheid voor alle mannen, vrouwen en kinderen die ontvoerd of aangevallen worden.



MAANDELIJKE INSPIRATIEMAIL

Ontvang 12 keer per jaar een e-mail vol indrukwekkende getuigenissen en lessen uit de vervolgte kerk.

opendoors.nl/inspiratiemail

MING UIT CHINA

“Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn over wie ik kan vertrouwen.”

Toen zijn vader erachter kwam dat Ming* christen was geworden, gaf hij hem aan bij de autoriteiten. Ming verliet zijn woonplaats en bouwde elders een bestaan op. Helaas stond ook zijn schoonvader negatief tegenover zijn geloof. Ming mocht zijn vrouw en kind niet meer zien.



Ming voelde zich geroepen Bijbels te smokkelen. Helaas ontdekte de Chinese overheid zijn activiteiten en Ming verloor zijn bedrijf en inkomsten. Hij staat nu onder toezicht en mag geen kerk meer bezoeken.

Tips:

- 🎵 Heer, die mij ziet zoals ik ben of Psalm 139: 1, 14
- 📖 Psalm 139

Dank- en gebedspunten:

- Ming hoort bij een etnische minderheid in China. In gebieden waar etnische minderheden wonen, is veel vraag naar het evangelie, maar er zijn weinig mensen zoals Ming die moed en bereidwilligheid hebben het evangelie te brengen. Ming evangeliseert nog steeds, maar hij heeft veel rugpijn, wat zijn werk bemoeilijkt.
- Bid om verandering in het hart van Mings schoonvader, zodat Ming zijn vrouw en kind weer mag zien.
- Het werk dat Ming doet in Gods Koninkrijk is niet alleen gevaarlijk, maar ook eenzaam, doordat je nooit weet wie je kunt vertrouwen. Dank God voor Zijn belofte in Filippenzen 4:6 en 7 dat Zijn vrede hen zal vervullen als we de noden van onze vervolgte broers en zussen bij Hem brengen.

19 CHINA



Leider:

PRESIDENT XI JINPING

Hoofdreliëgie:

ATHEÏSME

Inwoners:

1,45 MILJARD

Aantal christenen:

96,7 MILJOEN

Volgens de grondwet is China atheïstisch. De overheid wil burgers in het gareel houden, hiervoor worden onder andere bewakingscamera's met gezichtsherkenning en kunstmatige intelligentie ingezet.

De Communistische Partij ziet het christelijk geloof als westers en een bedreiging voor haar macht. Iedereen die een kerk bezoekt, wordt geregistreerd. Kinderen onder de 18 jaar mogen zelfs helemaal niet naar een kerk. Vrijwel alle Chinese kerken staan onder druk om de communistische ideologie te onderwijzen. In sommige Chinese provincies is het zelfs zo dat kerkgebouwen verplicht communistische leuzen bij de ingang moeten presenteren. Er zijn invallen en sluitingen van kerken geweest, arrestaties van kerkleiders en christelijke materialen werden in beslag genomen.

Dank- en gebedspunten:

- Neem een moment om je voor te stellen hoe het is om te leven in een samenleving waar alles wat je doet in de gaten wordt gehouden, om te kijken of je niets verkeerd doet. Bid vervolgens dat christenen ervaren dat Psalm 139 daar boven staat: de Here God ziet hen óók, maar Hij heeft hen lief en houdt hen vast in hun lijden.
- Bid dat Chinese christenen zich niet laten afschrikken door de overheid, maar vrede en troost ervaren door Gods aanwezigheid.
- De jongste generatie christenen in China heeft jouw gebed nodig. Kerkbezoek is verboden, er is veel afleiding voor de jeugd door social media. Open Doors organiseert via lokale partners regelmatig jeugdkampen. Bid om wijsheid en creativiteit voor ouders, kerkleiders en jeugdleiders.

NOHEMI UIT COLOMBIA

“Het Evangelie is voor de Gringo’s, de Duitsers, de Spanjaarden”, zeiden onze leiders tegen mij. “Wij hebben onze eigen cultuur, ons eigen geloof - waarom zou je in iets geloven dat niet voor ons bestemd is?”



NOHEMI

Tips:

- 🎵 Mijn Jezus, ik hou van U
- 📖 Efeziërs 6 : 10 - 20

Dank- en gebedspunten:

- Dank God voor Nohemi's toewijding aan Zijn Woord. Vraag om zegen op haar werk, en bid dat veel mensen haar weten te vinden en het Evangelie mogen horen.
- Nohemi maakt 's nachts lange tochten, van soms wel 12 uur. Er is altijd de kans dat ze ontdekt wordt, met alle gevolgen van dien. Ze vraagt of je wilt blijven bidden voor haar, om kracht om eropuit te blijven gaan en mensen over Jezus te vertellen.
- Alles wat tegen de (religieuze) gebruiken van inheemse groepen ingaat, wordt als een bedreiging gezien en bestraft. Deze straffen kunnen bestaan uit opsluiting, boetes, fysieke mishandeling of het in beslag nemen van eigendommen. Bid om bemoediging voor christenen die hieronder lijden.

34 COLOMBIA



Leider:

**PRESIDENT
GUSTAVO
PETRO**

Hoofdreligie:

CHRISTENDOM

Inwoners:

51,7 MILJOEN

Aantal christenen:

49,1 MILJOEN

Colombia is een schitterend, maar ook een gewelddadig land. Guerrillatroepen en misdaadbendes strijden om de controle over hele regio's om hun illegale activiteiten te kunnen uitvoeren. Kerkleiders bevinden zich vaak in het middelpunt van dergelijke conflicten. Hoe meer zij Christus' boodschap van vrede verkondigen en hoe actiever zij zich verzetten tegen het geweld en de bevelen van dergelijke groepen, hoe groter het gevaar voor henzelf: ze worden bedreigd en soms vermoord.

In Colombia zijn 115 inheemse groepen – met hun eigen tradities en gewoonten. Christenen die breken met deze tradities, kunnen worden gearresteerd, mishandeld, bedreigd of verjaagd.

Dank- en gebedspunten:

- Vraag God om een einde aan het vele geweld in Colombia. Bid om bescherming, wijsheid en volharding in het geloof voor kerkleiders.
- Dank God voor het opvanghuis dat Open Doors steunt. Hier vinden kinderen van bedreigde voorgangers een veilige plek. Bid voor deze kinderen, die hun ouders vaak lange tijd niet zien. Bid ook om Gods ontferming voor ontvoerde kinderen.
- Dank God voor guerrillaleiders die zich bekeren en de criminaliteit opgeven. Bid om bescherming voor deze christenen, want zij kunnen hun activiteiten vaak niet zomaar staken, want dan zijn wraakacties het gevolg.

JI-HO UIT NOORD-KOREA

“Mensen zijn als zout, Ji-ho. Als we onze vriendelijkheid voor anderen verliezen, verliezen we onze menselijkheid. Zorg dat je altijd je zoute smaak behoudt!”

Ji-ho* verloor haar vader op jonge leeftijd. Agenten pakten hem op, omdat ze een verboden boek vonden dat verstopt lag in zijn tuin.

Ji-ho wist niet dat haar vader christen was. Ze wist ook niet dat het boek dat de agenten vonden een Bijbel was. Dat ontdekte ze pas jaren later, toen ze stiekem naar de radio luisterde. Over de radio klonk een Bijbeltekst, die ze herkende uit de wijze lessen van haar vader. Nieuwsgierig naar meer bleef ze luisteren. Zo leerde ze de liefdevolle God van haar vader kennen.



JI-HO

Tips:

- 🎵 Op die dag (Opw. 818) of Psalm 68:1,2 en 16 (ob)
- 📖 Openbaring 2:8 – 11 en hoofdstuk 22

Dank- en gebedspunten:

- De Noord-Koreaanse overheid doet er alles aan om te voorkomen dat mensen het Evangelie horen. Maar christelijke radio-uitzendingen uit het buitenland kunnen ze niet tegenhouden. Dank God dat Ji-ho en vele andere Noord-Koreanen op deze manier Jezus leren kennen.
- ‘Waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’ (Matt. 18:20). Ji-ho zou heel graag andere christenen ontmoeten, maar dat is levensgevaarlijk. Dat geldt ook voor de vele andere geheime gelovigen in Noord-Korea. Bid dat ze mensen ontmoeten met wie ze hun geloof veilig kunnen delen.
- Door haar voedsel te delen, hoopt Ji-ho een getuige van Jezus te zijn voor haar burens. Bid dat zij openstaan voor het evangelie.

1 NOORD-KOREA



Leider:

KIM JONG-UN

Hoofdreligie:

AGNOSTICISME

Inwoners:

261,1 MILJOEN

Aantal christenen:

400.000

Noord-Korea staat dit jaar voor de 23e keer op nummer 1 van de Ranglijst Christenvervolging. Het regime beschouwt christenen als een gevaar voor het land. Ontdekt men dat je christen bent? Dan loop je het risico opgesloten, gemarteld of gedood te worden. Naar schatting 50.000-70.000 christenen zitten opgesloten in gevangenissen en werkkampen.

Christenen leven onder voortdurende druk. Samenkomen met andere gelovigen is zo goed als onmogelijk, toch komen ze soms in het diepste geheim samen. Vanwege de dreiging vluchten veel Noord-Koreanen naar buurland China. Daar lopen ze het gevaar te worden ontdekt en teruggestuurd naar Noord-Korea, waar hen berechting en opsluiting wacht.

Dank- en gebedspunten:

- Kim Jong-un is een wrede tiran die zijn volk meedogenloos onderdrukt, net als zijn vader en grootvader. Bid dat de dochter van Kim Jong-un, Kim Ju-ae, Jezus leert kennen!
- Het leven in de gevangenissen en werkkampen is buitengewoon zwaar. Bid om kracht en troost voor christenen die gevangen zitten.
- Een eeuw geleden kwam een grote hoeveelheid mensen tot geloof in Jezus. Bid om een nieuwe opwekking in Noord-Korea, tegen alle verdrukking in.



We hopen dat je het een bemoedigende nacht vond. Op donderdag 18 juli is er een Avond van Gebed. Dit is een digitale mini-variant van de Nacht van Gebed. Kijk op opendoors.nl/avond en meld je aan voor een uur vol getuigenissen, gebed en muziek!

DAGELIJKS **VERBONDEN** MET JOUW VERVOLGDE BROERS EN ZUSSEN

Download de GebedsApp op opendoors.nl/gebedsapp



 **OpenDoors**