

# BIJBELSTUDIES

**LEVEN & LIJDEN MET CHRISTUS**  
**RON VAN DER SPOEL**



## BIJBELSTUDIE 10

# ALS ÉÉN LID LIJDT, LIJDEN ALLE LEDEN MEE

**Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.**

**1 Korintiërs 12:26**

Jezus is Heer, zo luidt de oudste geloofsbelijdenis. Maar wat betekent dat voor die 1,4 miljard mensen die op dit moment in Hem geloven en Hem willen volgen. De Bijbel spreekt op veel verschillende manieren over de wereldwijde kerk van Christus. Soms is het een kudde met Jezus als de Goede Herder, dan weer is het een geestelijk huis. Maar het meest gebruikte beeld in het Nieuwe Testament is dat van de gemeente als het 'lichaam van Christus'.

Dat beeld wordt door Paulus uitgewerkt in 1 Korintiërs 12, waar het gaat over de eenheid en de verscheidenheid binnen de gemeente. Als de Bijbel spreekt over het lichaam van Christus, dan gaat het enerzijds over een concrete, plaatselijke gemeente waarin de leden hecht verbonden zijn met elkaar, maar tegelijkertijd vaak heel verschillend zijn in karakter, achtergrond en gaven. Over die verschillende gaven die aan verschillende leden van de gemeente worden toevertrouwd door de Heilige Geest gaat het hier vooral. Maar tegelijkertijd weten we uit het boek Handelingen en uit andere brieven van Paulus dat de eerste christengemeenten ook echt voor elkaar zorgden. De meeste brieven waren dan ook rondzendbrieven, die door meerdere gemeenten

werden gelezen en gebruikt om hun gemeentelven vorm te geven. Als Paulus dus spreekt over de kerk als 'lichaam van Christus', bedoelt hij niet alleen een lokale geloofsgemeenschap. Hij heeft het ook over de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Ieder die in Jezus gelooft en Hem dient, hoort daarbij en is dus een van de lichaamsdelen van het 'lichaam' van Jezus op aarde.

Waar het Paulus in 1 Korintiërs 12 vooral om gaat, is hoe al die verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam bij elkaar horen en ook echt niet zonder elkaar kunnen. We hebben elkaar hard nodig. Zonder de ander is het lichaam niet compleet. Het maakt voor Jezus geen verschil of je een hand of een voet, een oor of een oog bent, niemand kan in de gemeente van Christus en in de wereldwijde kerk zonder elkaar. Ook wereldwijd hebben we elkaar als gelovigen en kerken hard nodig. In Efeziërs 3: 18 en 19 bezingt Paulus waarom we niet zonder elkaar kunnen: "Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God." We hebben elkaar nodig als verschillende delen van de wereldwijde kerk om te ontdekken hoe grenzeloos de liefde van Jezus is.

Paulus maakt daarbij onderscheid tussen lichaamsdelen die zwak lijken, onzichtbaar zijn en waarvoor we ons soms schamen - en lichaamsdelen die sterk

en zichtbaar zijn, zoals handen, voeten, oren en ogen. Die zijn zichtbaar en sterk, we doen er van alles mee en hebben er redelijk veel controle over. Maar de onzichtbare lichaamsdelen, die we bedekken, zijn minstens zo belangrijk: "juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk" (vers 22). Dan moeten we denken aan de darmen, de nieren, de lever enzovoorts. Ze zien er vreemd uit, functioneren verborgen in ons lichaam, maar zonder deze organen zou het lichaam snel afsterven. Ze zijn onmisbaarder dan een hand of voet.

Als we kijken naar de kerk in onze wereld, is die kerk op veel plekken in Europa en Amerika heel zichtbaar en groot aanwezig. Prachtige gebouwen, volle kerken, betaalde voorgangers en een goed bestuurlijk systeem. Kijken we daarentegen naar de kerken in landen met christenvervolgving, zien we heel kleine gemeenten, meestal huisgemeenten. Veel voorgangers hebben nauwelijks opleiding gehad en werken eraan om rond te komen. De gemeente komt in het geheim bij elkaar om maar niet betrapt te worden: soms bij iemand thuis, soms in de natuur. Het oogt uiterst kwetsbaar, maar tegelijkertijd weten we dat juist zij een sterker geloof en meer vertrouwen hebben dan wie dan ook in de kerk van Christus. Zij houden vol onder grote druk en delen meer dan wij in het lijden met Christus. Zij betalen een hoge prijs voor het volgen van Jezus en zijn ons daarin een voorbeeld. Jezus zegt dat ieder die Hem wil volgen, zijn of haar eigen kruis moet opnemen. Voor ons is dat weleens zoeken naar wat dat dan is, voor onze vervolgte broers en zussen is het duidelijk. We leren van hen dat Jezus volgen daadwerkelijk gevolgen heeft voor je dagelijks leven. We ontdekken bij hen wat vreemdelingschap inhoudt. We zien in hen wat 'volharden tot het einde' betekent. Van hen zegt de Bijbel ook dat ze de erekroon zullen ontvangen als ze sterven. Dus als Paulus het heeft over de zwakke lichaamsdelen, de weke delen, die het meest noodzakelijk zijn, kunnen we dat zeker betrekken op de vervolgte kerk. Als we hen zorgvuldig behandelen (vers 24) zal ons dat ook tot rijke zegen zijn.

Hoe we de vervolgte kerk zorgvuldig kunnen behandelen zegt Paulus er direct bij: als één lichaamsdeel lijdt, lijden alle andere mee (vers 26). Als we oprecht betrokken zijn op elkaar, als we onze vervolgte broers en zussen dagelijks in ons gebed bij God brengen, als we hen voorzien van wat ze nodig hebben en als we letterlijk naast hen gaan staan als we naar ze toe reizen, dan lijden we mee. Anne van der Bijl noemde dat 'presence ministry', dat wil zeggen dat alleen al door er te zijn, naar hen toe te gaan, je hen bemoedigt. Dan weten ze dat er broers en zussen zijn die voor hen bidden en aan hen denken. Dat ze er niet alleen voor staan. Dat God nog zoveel meer gelovigen op aarde heeft - een wereldwijde familie waartoe ook zij behoren. Met elkaar meeleven en meelijden is voor hen cruciaal, maar verrijkt ook ons geloofsleven en ons gemeente-zijn. We leren de lessen van de vervolgte kerk en zij hebben me ook zo vaak gezegd dat zij ook voor ons bidden. Zo is het 'lichaam van Christus' een wereldwijde gemeenschap van heiligen die elkaar opdragen voor de troon van God.

### GESPREKSVRAGEN

1. Ieder lid van de gemeente is uniek en onmisbaar in het Lichaam van Christus. Hoe zie jij jouw plaats in je gemeente?
2. De meest kwetsbare delen zijn het meest noodzakelijk. Wie vormen in jouw gemeente de meest kwetsbare, vaak onzichtbare lichaamsdelen?
3. Hoe kunnen we meeleven en meelijden met de vervolgte kerk?