

BIJBELSTUDIES

LEVEN & LIJDEN MET CHRISTUS
RON VAN DER SPOEL



BIJBELSTUDIE 3

WAT HEB JE OVER VOOR JOUW RELATIE MET GOD?

Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.

Ester 4:16

Zijn er mensen of dingen in je leven die het waard zijn om voor te sterven? Deze vraag werd eens gesteld aan een grote groep jonge mensen in het kader van het verdedigen van ons land. Zou je bereid zijn te vechten voor Nederland met het grote risico daarbij te sterven? Er bleken niet veel mannen en vrouwen bereid hun leven te geven voor hun volksgenoten.

Van Ester wordt dat wel gevraagd. Ester is een Joods meisje, een opvallend mooie, jonge vrouw. Ze woont in ballingschap in de burcht Susa, samen met haar oom Mordechai, die haar pleegvader is. Ester is een weeskind. Omdat de koning zijn vrouw Wasti heeft verstoten, nadat ze weigerde zich voor een grote groep dronken mannen te laten zien, miste hij vrouwen. Daarom gaan zijn dienaren op zoek naar de mooiste meisjes die nog maagd zijn. Deze jonge vrouwen worden bij elkaar gebracht in de harem van de koning en een jaar lang klaargemaakt om een nacht met de koning door te brengen. Het ontbreekt hen aan niets, maar het is een gouden kooi. Als Ester aan de beurt is, wordt de koning meteen verliefd op haar en wordt ze gekroond tot koningin. Niemand aan het hof weet dan nog dat zij Joods is.

Van Mordechai weet men dat inmiddels wel, omdat hij uit principe weigert te knielen voor de machtige onderkoning Haman. Als Jood buigt hij alleen voor God. Haman wordt woedend en zint op manieren om alle Joden in het hele rijk te doden. Net als de vrienden van Daniël heeft Mordechai er zijn leven voor over om alleen God te aanbidden en geen afgoden of mensen die zich een god wanen. Als bekend wordt dat er binnen een paar dagen een bevel tot het uitroeien van alle Joden zal komen, zoekt Mordechai contact met Ester. Zij is een van de weinigen die af en toe toegang heeft tot de koning, maar alleen als hij het vraagt. Dat is ook wat Ester antwoordt op het verzoek van Mordechai om de koning om genade te smeken voor haar volk. "Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt: die persoon wordt ter dood gebracht" (4:11). Ester was inmiddels al een maand lang niet bij de koning ontboden, dus ze weet niet hoe hij op dit moment over haar denkt. Een vreselijk dilemma voor de jonge Ester: naar de koning zonder ontboden te zijn en tegen zijn onderkoning ingaan door te pleiten voor het Joodse volk of haar eigen leven veilig stellen en niet naar de koning gaan.

Dilemma's waar vervolgte christenen vaak voor komen te staan. In Bhutan sprak ik een kerkleider die voor de keuze stond om te pleiten voor ruimte

voor christenen om hun geloof te mogen belijden en in praktijk te kunnen brengen. Daarvoor moest hij naar de koning van Bhutan, die alle macht heeft en boeddhist is. Als de koning kwaad zou worden, zou deze kerkleider zijn vergunning als gids kwijt kunnen raken of zijn hotel zou onteigend kunnen worden. In het slechtste geval zou hij in de gevangenis terecht kunnen komen. Zou hij echter niet pleiten voor de kerk dan zouden boeddhistische monniken het de christenen onmogelijk maken om bij elkaar te komen.

Voor wie of wat zou je je leven willen geven? Dat is nooit een eenvoudige keuze. Ester aarzelt en aarzelt en dan spreekt Mordechai de bekende woorden: "Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze" (4:14). Ester mag ontdekken dat ze hier door God geplaatst is om haar volk te redden. Soms plaatst God je in een tijd en op een plek waar je een grotere opdracht hebt dan je zelf in de gaten hebt. Als Ester dit hoort van Mordechai aarzelt ze niet langer en zet de eerste stap richting de koning. Die eerste stap is de vraag om samen met haar te vasten en te bidden. Ze beseft nu meer dan ooit dat ze volkomen afhankelijk is van God en dat ze deze sprong in het diepe niet kan maken zonder daar geestelijk klaar voor te zijn en zich gedragen te weten door de God van Israël. En zo gebeurt het. Na drie dagen vasten en bidden gaat ze zonder ontboden te zijn naar de koning en vertelt hem tijdens een feestmaal wat er staat te gebeuren. Het eind van het liedje is dat Haman wordt opgehangen aan de galg

die hij voor Mordechai had neergezet en dat het bevel om alle Joden te doden wordt teruggedraaid.

Als God echt op de eerste plaats staat in ons leven, zullen we bij het maken van belangrijke keuzes niet kijken naar hoe wij er zelf het beste van af komen of het meeste voordeel hebben. We zullen steeds voor ogen houden hoe we God met onze keuzes kunnen eren en Jezus ermee kunnen volgen, wat de consequenties ook zijn. Dat vraagt de geloofshouding van Ester: kom ik om, dan kom ik om.

GESPREKSVRAGEN

1. Haar oom Mordechai zegt tegen Ester: Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze (Ester 4:14b). Hoe kan God jou juist op de plek waar jij nu leeft en de tijd waarin we leven gebruiken?
2. Ester durft niet tegen alle regels in naar de koning te gaan. Ze is ook maar een gewoon mens, net als jij en ik. Wat zou jij op zo'n moment tegen haar zeggen?
3. Hoe ga je om met keuzes, hoe betrek je God daarbij en laat je je door Hem leiden?