

# BIJBELSTUDIES

LEVEN & LIJDEN MET CHRISTUS  
RON VAN DER SPOEL



## BIJBELSTUDIE 6

# EEN KLEIN BEGIN, EEN GROTE TOEKOMST

**Want wie verwacht de dag van de kleine dingen?**

*Zacharia 4:10 HSV*

Iedere boer, hovenier of hobbytuinder weet hoe het werkt. In het vroege voorjaar maak je de grond klaar, bemest hem goed en strooit er dan van die heel kleine zaadjes in. Lange tijd is er niets te zien en lijkt het een mislukte actie. Maar dan, soms weken of maanden later, zie je een klein groen puntje boven de grond uitkomen als je heel goed kijkt. Het lijkt nog nergens op, lijkt nog niet op een tomatenplant of een bessenstruik. Maar je weet, nu is het begonnen en dan zal er ook iets moois en goeds uit groeien.

Zo is het ook in het Koninkrijk van God. De profeet Zacharia mag Gods woorden doorgeven aan de teruggekeerde ballingen uit Babel. Ze zijn weer in hun land na ruim zeventig jaar ballingschap. Daar hadden ze van de ouderen gehoord hoe geweldig de stad Jeruzalem was en hoe prachtig en groots de tempel van God was die Salomo had gebouwd. Nu de nieuwe generatie Joden weer teruggekeerd is, beginnen ze onmiddellijk met het herbouwen van de muren onder leiding van Nehemia. Tegelijkertijd werken ze aan het herstel van de tempel onder leiding van Jozua, de hogepriester, en Zerubbabel, de politiek leider. Ze werken hard, maar de grandeur van vroeger wordt het niet meer, zo lijkt het. Is dit het nou, vragen velen zich af. Het is allemaal zo klein en zo kwetsbaar, het stelt niet zoveel voor. We hebben niet de mensen en de middelen om alles in de oude glorie te herstellen, zo verzuchten ze.

Maar dan moet Zacharia namens God tot hen spreken, en het zijn heel bemoedigende woorden. Om te beginnen zegt God dat de groei en opbouw van stad en tempel niet afhangen van mensen en middelen. In vers 6 klinkt: 'Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar alleen met hulp van Mijn Geest.' Wat een mooie les voor kleine, kwetsbare kerken. Gods Koninkrijk is niet in onze handen en hangt ook niet van onze kracht af, maar wordt gebouwd door Gods Geest. Hij geeft wat we nodig hebben en Hij staat garant voor de groei van Gods wereldwijde Koninkrijk. De kerk heeft daarin een hoofdrol en ook de kerk wordt niet bepaald door wat kerkelijke leiders bedenken of doen. Ook de kerk zal blijven bestaan dankzij de Geest.

Soms zie je nauwelijks iets van het Koninkrijk van God, moet je heel goed kijken om een groen puntje boven de grond te zien. Jezus heeft het zelfs over een mosterdzaadje, zo klein begint het. Maar dat kleine en kwetsbare is nog maar een begin. Het is inderdaad klein, maar tegelijkertijd is dat kleine een belofte van iets dat nog komen gaat. Het mosterdzaad wordt een enorme boom waarin vele verschillende vogels zich kunnen vestigen, zoals de mus en de zwaluw.

Dit is een enorme bemoediging voor de heel kleine en kwetsbare kerken die leven onder verdrukking of vervolging. Als in het land waar je woont 98% moslim of boeddhist of hindoe is, stel je als kleine chris-

telijke minderheid niets voor. Maar... zo zegt God dan via Zacharia: "Wie veracht de dag van de kleine dingen?" (vers 10). Kijk niet neer op het kleine, op het kwetsbare, want ieder begin is klein, maar heeft de belofte van groei in zich. God laat niet los wat Hij begon. Jezus investeerde het grootste deel van Zijn driejarige bediening in een vreemd samenraapsel van twaalf mannen. Een uiterst klein en kwetsbaar begin van Zijn Koninkrijk, maar dankzij het werk van de Geest door die twaalf is er nu een wereldwijde kerk van Christus met 1,4 miljard volgelingen van Jezus. Daarom Gods bijna uitdagende vraag: wie veracht de dag van de kleine dingen?

De vervolgte kerk is meestal heel klein. Maar als we aan hen denken en voor hen bidden, moeten we hen niet zien als het eindpunt van de christelijke kerk in dat land, maar als het kleine begin, dat op Gods tijd zal uitgroeien. Gods Geest is overal in deze wereld bezig om Gods Rijk op te bouwen, ook in landen waar de kerk klein lijkt te blijven door vervolging. Al eeuwenlang blijkt het zaad van het evangelie wortel te schieten op de meest onmogelijke plekken. Dwars tegen de verdrukking in groeit de kerk, misschien wel juist daar waar ze het kleinst lijkt. Daarom zegt God ook vandaag: veracht de dag van de kleine dingen niet!

## GESPREKSVRAGEN

1. Heb je een voorbeeld uit je leven over iets wat heel klein begon en steeds groter of mooier werd/wordt?
2. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest. Wat betekent dit geloof voor de manier waarop jij met situaties in je leven omgaat?
3. Het Koninkrijk van God begint altijd klein. Waar zie jij van die kleine beginnetjes van Gods Koninkrijk?