

BIJBELSTUDIES

LEVEN & LIJDEN MET CHRISTUS
RON VAN DER SPOEL



BIJBELSTUDIE 7

BEN JIJ GEWORTELD IN HET WOORD?

Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val.

Matteüs 13:20,21

Mijn oma had vroeger een gevleugelde uitspraak die ik nooit meer ben vergeten: "Waar God een tempel bouwt, bouwt de duivel er een kapelletje naast." Zo waarschuwde ze ons als kleinkinderen dat we altijd alert moesten zijn op de verleidingen van satan. Hij probeert altijd en overal om het werk van God in je leven af te breken.

Jezus doet in Matteüs 13 eigenlijk hetzelfde. Hij waarschuwt de mensenmassa die naar Hem is komen luisteren voor de verschillende dingen die ervoor zorgen dat het woord van God ons leven niet verandert en vernieuwt. Dat is namelijk het doel van Gods woord dat Jezus ons doorgeeft: dat het vrucht draagt in ons leven. Vrucht dragen betekent dat het echte leven met God in ons groeit, dat we leven uit de liefde van Jezus en geleid worden door de Heilige Geest. De vruchten van het woord zijn dat we God liefhebben boven alles en iedereen, en dat we onze naasten minstens zo belangrijk vinden en aandacht geven als onszelf. Waar Gods woord vrucht draagt in ons, waar we ons leven echt leiden volgens Gods woorden, daar merken we zelf dat we verande-

ren en onze omgeving merkt het ook. We zijn geen slaaf meer van onszelf en onze eigen ambities, maar kinderen van de hemelse Vader, vol van Zijn vrede.

Toch weten we dat lang niet iedereen die Gods woord hoort, door te lezen in de Bijbel of door wekelijks naar de kerk te gaan, een ander leven leidt. Jezus geeft in de gelijkenis van de zaaier en het zaad verschillende oorzaken daarvoor aan. Er zijn er die het woord horen, maar niet begrijpen, het niet echt tot zich door laten dringen, er geen moeite voor willen doen. Ze zoeken niet, en dus vinden ze het ook niet. Dan komt satan en rooft het gezaaide weg; er vindt geen bekering of vernieuwing van hun leven plaats. De tweede reden waardoor Gods woorden geen impact hebben, is als iemand het evangelie hoort en het wel vol vreugde aanneemt. Dit gebeurt gelukkig heel vaak, er zijn zo ontzettend veel mensen op zoek naar vrede en rust in hun leven. Velen verlangen diep van binnen, vaak zonder het zelf te beseffen, naar de onvoorwaardelijke liefde van God. Als ze dan Zijn uitnodiging horen, pakken ze die met beide handen aan, geven hun leven aan Jezus en zijn vol vreugde. Wat ze in hun enthousiasme en eerste 'verliefdheid' echter vergeten, is om de relatie met God te verdiepen. Ze blijven bij die eerste emotie en groeien niet in geloof, oefenen niet in het leven met God in alle situaties waarmee ze te maken krijgen. Jezus zegt het zo: "Maar doordat het (woord) geen wortel schiet in hen, is het (de vreugde) van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val."

Dit zien we ook gebeuren in de vervolgte kerk. We zien God ook in die landen volop aan het werk door Zijn Geest. Velen komen op soms wonderlijke manieren tot geloof. Ze horen via christelijke vrienden of buren het evangelie, ze ontvangen soms dromen over Jezus of over de Bijbel, en nemen dan vol vreugde het evangelie van Jezus' liefde en genade aan. Ze sluiten zich aan bij een gemeente en doen hartstochtelijk met alles mee. Maar ze verzuimen het onderwijs te volgen dat gegeven wordt in de kerk. Ze gaan van hoogtepunt naar hoogtepunt, maar slaan de verdieping over. De vreugde van het samen God loven en prijzen is het enige wat ze doen. Het samen leren en ontdekken hoe het leven met Jezus is en hoe de relatie met God de Vader kan groeien, dat vinden ze niet nodig. En inderdaad, ik heb de verhalen uit de vervolgte kerk gehoord, dan haken ze af als het lastig wordt. Als ze merken dat hun familie boos wordt of hun baas het niet accepteert dat ze christen zijn geworden, geven ze toe aan de druk. Ze genieten van de vreugde van het leven met Jezus, maar vallen onder druk of vervolging direct om. Ze zijn enthousiast de gemeente binnengekomen en verdwijnen stilletjes weer door de achterdeur naar buiten. De satan heeft z'n slag geslagen.

Jezus benadrukt de noodzaak om het woord van God te laten wortelen in ons leven, omdat anders ook wij het niet zullen volhouden. Het is heerlijk om de vreugde te ervaren van de blijde boodschap dat je zonden vergeven zijn en je kind van God mag zijn dankzij Jezus. Maar zoals in iedere relatie, is het ook in de relatie met God: als je er niet in blijft investeren, als je niet groeit in de relatie, dan blijft het oppervlakkig. Zodra er dan druk op de ketel komt, stopt het al snel. Wij worden hier niet vervolgd, maar we maken allemaal weleens dingen mee die moeilijk zijn, die vragen oproepen. Wie wortelt in het woord weet dan hoe daarmee om te gaan, wie dat niet doet haakt dan meestal af.

Toen Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, nog leefde en we beiden in Harderwijk woonden, kwam ik wekelijks bij hem. Altijd lag er een open Bijbel op z'n werktafel, met daarbij een of twee Bijbelse dagboeken. Hij las uren in de Bijbel en studeerde er echt op, met behulp van dagboeken of ander Bijbelstudiemateriaal. Ook ben ik nergens zoveel Bijbelkennis tegengekomen als bij vervolgte christenen. De meesten van hen beseffen hoe noodzakelijk het is om te wortelen in het woord, zodat ze in verdrukking en vervolging kunnen volhouden. Velen van hen staan vroeg op om Gods woord te bestuderen en erdoorheen te bidden. Laten ook wij bewust wortelen in het woord, in navolging van Anne van der Bijl en van onze vervolgte broers en zussen.

GESPREKSVRAGEN

1. Het zaad is het Woord van God. Dat draagt niet vanzelf vrucht in ons leven, het verandert ons niet automatisch. Waar zie jij de invloed van Gods woorden in je eigen leven?
2. Zaad op de rotsen is het Woord dat vol vreugde wordt ontvangen, maar verdwijnt als het in praktijk lastig wordt om ernaar te leven. Heb jij dit zelf ook weleens meegemaakt?
3. Wat kun je doen om Gods woorden dieper te laten landen in je leven en je er meer door te laten leiden?