

SPREEKBEURTPAKKET

VERTEL HET VERHAAL VAN
DE VERVOLGDE KERK





HALLO DAAR!

Wat leuk dat jij een spreekbeurt wilt houden over Open Doors en de vervolgte kerk. Je hebt een heel bijzonder onderwerp gekozen! In dit pakket zit alles wat je nodig hebt voor een goede spreekbeurt.

WAT VIND JE ALLEMAAL IN DIT PAKKET?

3 WAT IS OPEN DOORS?

6 ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS VAN OPEN DOORS

9 WAT KAN JIJ DOEN VOOR DE VERVOLGDE KERK?

10 SPREEKBEURTTIPS

11 PUZZELS

12 BOEK & SPEL

We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe je spreekbeurt ging. Laat je ons dat na afloop weten? Je kunt ons bellen, mailen of schrijven. Je vindt onze contactgegevens op bladzijde 12 van dit pakket.

Veel succes met de voorbereidingen!



WAT IS OPEN DOORS?



Elke dag loopt Rumana bijna twee kilometer naar school. Alleen, want er is niemand die met haar mee wil lopen. Ook op school is er niemand die naast haar wil zitten of met haar wil spelen. Ouders en leraren waarschuwen de andere kinderen om niet met 'die christen' om te gaan. Wanneer haar klasgenootjes gemene dingen tegen haar zeggen, blijft het dappere meisje lachen. "Dan weten ze niet dat ze mij pijn doen, want dat maakt het alleen maar erger. Maar als ik alleen ben, dan huil ik. En ik vertel alles tegen de Here God, dan voel ik me beter. Ook bid ik voor mijn klasgenootjes, elke dag."

Open Doors is een organisatie die in de hele wereld vervolgte christenen helpt. Vervolgde christenen zijn mensen die in de Here Jezus geloven, maar het daardoor moeilijk hebben. Christenen zoals Rumana. Ze worden bijvoorbeeld geslagen, gepest en soms zelfs gedood.

**'WANNEER ÉÉN LICHAAMSDEEL PIJN LIJDT,
LIJDEN ALLE ANDERE MEE'**

- 1 Korintiërs 12:26

Open Doors gelooft in de Bijbeltekst die hier boven staat: jij, ik, wij horen als een gezin bij elkaar omdat we allemaal in Hem geloven. Daarom helpt Open Doors vervolgte christenen. Wij noemen hen ook wel: onze broers en zussen.



Open Doors

In het logo van Open Doors zie je een Ichthus-visje. Vroeger, in de Romeinse tijd, gebruikten christenen dit om elkaar te herkennen. De drie streepjes stellen prikkeldraad voor, dat voor christenvervolg staat.

RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

Open Doors maakt elk jaar een top-50 van landen waar christenvervolging het ergst is. Deze lijst heet de Ranglijst Christenvervolging. Hieronder zie je de ranglijst van 2026:



GEHEIME VRIENDEN-PAKKET

Wil jij deze poster graag in je klas of in je kamer ophangen? Bestel dan het gratis Geheime Vrienden-pakket op opendoors.nl/geheimevrienden. In dit creatieve pakket vind je naast de ranglijstposter leuke materialen zoals stickers, puzzels en een gebedsboekje. Ook leuk om uit te delen in je klas!





WAT DOET OPEN DOORS?

In veel landen mogen christenen geen Bijbel hebben van de leiders van het land. Omdat Open Doors vindt dat iedereen mag horen en leren over de Here God, helpt Open Doors deze christenen aan Bijbels of andere christelijke boeken. Ook geeft Open Doors trainingen aan christenen om de Bijbel beter te begrijpen. Er zijn ook

veel mensen die niet eens kunnen lezen en schrijven. Open Doors leert hen dit dan, zodat zij aan anderen kunnen vertellen uit de Bijbel.

Soms is het nodig om eten en medicijnen naar christenen te brengen. Bijvoorbeeld als ze het niet krijgen vanwege hun geloof.



KINDEREN EN VERVOLGING

In Nederland ben je vrij om op zondag naar de kerk te gaan. Weet je dat veel kinderen van jouw leeftijd niet naar de kerk kunnen? Omdat het te gevaarlijk is? Op school leren ze niets over de Here Jezus. Soms worden ze zelfs gepest of buitengesloten omdat ze christen zijn. Veel van die kinderen hebben geen kinderbijbel of weten heel weinig over de Here God.

Open Doors vindt het belangrijk dat ook kinderen de Here Jezus (beter) leren kennen. Daarom zorgt Open Doors ervoor dat jeugdleiders een training krijgen hoe ze met kinderen over het geloof kunnen praten. Ook brengt Open Doors kindermaterialen naar landen waar daar weinig van is. Zo kunnen ook kinderen leren over hun Vader in de hemel.

ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS VAN OPEN DOORS.

1955

Anne van der Bijl is 27 jaar als hij als evangelist naar Polen reist. Daar ontdekt hij dat de kerken daar bijna geen Bijbels hebben! Anne merkt dat de Here God hem roept om zich in te zetten voor de vervolgte kerk. Helemaal als hij zijn eigen Bijbel openslaat bij Openbaring 3:2. Hierin staat: *'Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven.'*

Steeds meer mensen sluiten zich bij Anne en zijn werk aan. De naam van hun organisatie is eerst 'De Akker is de Wereld', later verandert dat naar 'Kruistochten' en nog weer later naar 'Open Doors'.

1957

Anne krijgt een Volkswagen Kever. Deze auto wordt een bekend symbool bij Open Doors. In deze auto kan Anne Bijbels verstoppert en hij smokkelt heel veel Bijbels naar landen waar dit boek eigenlijk verboden is. Ook gebruiken hij en andere smokkelaars in deze jaren smokkeljassen. In één jas konden wel zestig Bijbels verstopt worden!



1967

God's Smuggler (Gods Smokkelaar) komt uit. Dit boek gaat over het leven van Anne van der Bijl.

1972

Vanaf nu organiseert Kruistochten (smokkel)reizen naar Oost-Europa en Rusland vanuit een aardappelfabriek in Ermelo. Dit is tot op de dag van vandaag de plaats van het kantoor van Open Doors.

1975

In Manilla (de hoofdstad van de Filipijnen) organiseert Kruistochten 'Love China'. Tijdens dit congres komen organisaties uit de hele wereld bij elkaar om te bespreken hoe ze in China kunnen werken.

1976

In dit jaar en de twee jaren die volgen krijgen Ethiopië, Angola en Mozambique een regering die in geen enkele god gelooft. Deze regeringen stellen hele strenge regels op die niet prettig zijn voor christenen.

1978

Kruistochten organiseert 'Love Africa'. Tijdens deze grote bijeenkomst leren Afrikaanse leiders meer over hoe ze hun kerk kunnen leiden.

1981

Dit jaar vindt een heel bijzondere gebeurtenis plaats: 'Project Parel'. Met een speciale boot worden in het geheim een miljoen Bijbels naar China gebracht. Duizenden christenen zorgen er vervolgens voor dat de Bijbels verder het land in komen.



1983

Kruistochten organiseert een gebedscampagne: 'Zeven jaar bidden voor de Sovjet-Unie'. Tot 1989 smokkelt de organisatie Bijbels naar Oost-Europa.

1985

Vanaf dit jaar werkt Kruistochten ook in Latijns-Amerika.

Met 'Project Kruisvuur' worden er vijf miljoen boeken uitgedeeld. Duizenden jongeren leren in een training hoe ze over hun geloof kunnen praten met anderen.

1989

In het zesde jaar van de gebedsactie voor de Sovjet-Unie geeft Kruistochten een miljoen Nieuwe Testamenten aan de Russisch-Orthodoxe Kerk.

1990

De gebedsactie voor de Sovjet-Unie loopt af. In datzelfde jaar kondigt de regering van de Sovjet-Unie aan dat iedereen weer zelf mag weten wat hij gelooft! Kruistochten deelt tussen 1991 en 1994 een miljoen kinderbijbels uit in de landen die eerst bij de Sovjet-Unie hoorden.

1991

De naam 'Kruistochten' verandert officieel in 'Open Doors'.

Open Doors start een nieuwe gebedsactie: 'Tien jaar bidden voor de kerk in de moslimwereld'. De eerste Open Doors-film verschijnt: 'Bamboe in de winter'. Deze film gaat over een Chinese student die het evangelie ontdekt.



Open Doors

1993

Open Doors maakt voor het eerst een Ranglijst Christenvervolging.

1994

In China worden voor het eerst 41.000 Chinese kinderbijbels uitgedeeld. Deze zijn speciaal door Open Doors ontwikkeld omdat er geen christelijk kindermateriaal in het Chinees bestond.

1998

Project 'Noodhulp Soedan' begint als studenten niet naar een training komen. Ze zijn te uitgehongerd en verzwakt om de reis te maken. Open Doors schrikt hier zo van dat ze besluit om vanaf dat moment ook praktische hulp te bieden als dat nodig is.

2000

Er worden een miljoen Bijbels en een miljoen christelijke boeken verspreid in China: het grootste aantal op jaarbasis sinds 'Project Parel'.

2002

Noord-Korea is voor het eerst nummer 1 op de Ranglijst Christenvervolging. Het land blijft vervolgens tot op de dag van vandaag op nummer 1 staan. Slechts 1 keer komt een ander land op 1: Afghanistan, in 2022.

2009

De vervolging van christenen in moslimlanden neemt toe. Zes islamitische landen verschijnen in de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging.



2021

Het Open Doors Bezoekerscentrum opent de deuren. Iedereen kan nu naar Ermelo komen om te luisteren en kijken naar de verhalen uit de geschiedenis en het heden van Open Doors en de vervolgte kerk. Je kunt er zelfs naartoe met je klas!

2022

Anne van der Bijl overlijdt op 94-jarige leeftijd. Wereldwijd zetten 1.800 medewerkers van Open Doors in tientallen kantoren zijn werk voor de vervolgte kerk voort. Dit jaar start ook de Arise Africa-campagne. In sommige landen in Afrika is heel veel geweld tegen christenen. Miljoenen mensen raken hun huis kwijt door dit geweld. Open Doors roept de wereld op om iets te doen – bijvoorbeeld te bidden of een petitie te tekenen.

2023

Het Smokkelbos opent zijn grote deur, naast het bezoekerscentrum in Ermelo. Hier kunnen kinderen met Ben de Bijelsmokkelaar op smokkeltocht.





WAT KAN JIJ DOEN VOOR DE VERVOLGDE KERK?

Je houdt een spreekbeurt over Open Doors en dat is natuurlijk al heel belangrijk: andere mensen vertellen over de vervolgde kerk. Maar misschien wil je nog tips over wat jij en andere kinderen nog meer kunnen doen. Wat denk je hiervan:

BIDDEN

“Bid alsjeblieft voor ons!” Die vraag krijgt Open Doors heel vaak van christenen die vervolgd worden. Ook al voelen deze mensen misschien heel ver weg, de Here God hoort jouw gebed altijd! Wil je meebidden voor vervolgde christenen? Bestel dan het Geheime Vriendenpakket op opendoors.nl/geheimevrienden. Hiermee kun je elke dag bidden voor een land van de Ranglijst Christenvervolgung, 50 dagen lang.

ACTIE

Kom in actie voor vervolgde christenen, alleen of met je klas. Doe bijvoorbeeld klusjes, organiseer een rommelmarkt of verkoop zelfgebakken koekjes. Wat je spaaractie ook is: op opendoors.nl/actieplatform maak je heel makkelijk een actiepagina aan. Die kun je delen met andere mensen, om te vragen of ze je actie willen steunen.

LUISTEREN

Open Doors komt graag langs op jouw school of in jouw kerk om te vertellen over landen waar vervolging is. Lijkt dit je leuk? Kijk op opendoors.nl/spreker.

SCHRIJVEN

Wist je dat je soms zelf een kaartje of tekening naar vervolgde christenen kunt sturen? Kijk op opendoors.nl/schrijfacties aan welke mensen je nu iets kunt sturen!

BEZOEKEN

Kom langs bij het Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo! Neem plaats in de blauwe Kever van Anne van der Bijl, breng een bezoek aan de gevangenis en bekijk de smokkeljas waarin wel 60 Bijbels gesmokkeld konden worden. Bezoek meteen het Smokkelbos waar je een groots avontuur beleeft met Ben de Bijbelsmokkelaar. Plan je bezoek op opendoors.nl/bezoekerscentrum. Misschien heb jij met jouw spreekbeurt je klas wel zo enthousiast gemaakt dat jullie met de hele klas willen komen!

LEREN

Eerder in dit pakket kon je al iets lezen over de Ranglijst Christenvervolgung. Wil jij ontdekken in welke landen christenen het meest vervolgd worden en hoe die vervolging eruitziet? Je vindt de ranglijst in het Geheime Vriendenpakket dat we al eerder noemden bij ‘bidden’.



SPREEKBEURT TIPS

Het is natuurlijk heel tof om je spreekbeurt over Open Doors te houden. Maar... hoe geef je eigenlijk een goede spreekbeurt? Wij hebben een paar tips voor je!

Tip 1: Bedenk waarom je een spreekbeurt over Open Doors wilt houden. Dat kan je misschien aan het begin van je spreekbeurt vertellen!

Tip 2: Kies waar je over wilt vertellen. Je hoeft niet per se alle informatie uit dit pakket te gebruiken. Wel is het handig om, voor je kiest, het hele pakket even door te lezen.

Tip 3: Verzamel extra informatie, plaatjes, video's of verhalen van vervolgde christenen op onze website. Wist je dat we ook mooie kindervideo's hebben? Zoek op YouTube maar op Open Doors Kinderen.

Tip 4: Lees alle informatie die je wilt gebruiken goed door en bedenk alvast wat je wanneer wilt vertellen.

Tip 5: Schrijf een paar steekwoorden op een briefje. Tijdens je spreekbeurt kun je op dat briefje kijken om te zien wat je wilt vertellen.

Tip 6: Oefen je spreekbeurt voor de spiegel, dan zie je hoe je erbij staat en kun je meteen proberen of je jouw verhaal uit het hoofd kent.

Tip 7: Maak een mooie PowerPointpresentatie. Met foto's of teksten kun je heel gemakkelijk laten zien waar je over praat.

Tip 8: En... als het eenmaal zo ver is: praat duidelijk tijdens je spreekbeurt! Als je rustig, luid en duidelijk praat en als je je klasgenoten soms aankijkt, is het nóg makkelijker voor je klasgenoten om naar jouw interessante verhaal te luisteren.

Tip 9: Zijn er nog vragen? Vergeet niet je klasgenoten soms ook aan het woord te laten of een vraag te laten stellen. Jij – als nieuwe Open Doors-expert – kunt ze vast beantwoorden!

Tip 10: Wil je jouw spreekbeurt nog bijzonderder maken? Maak met je klas de puzzels op de volgende pagina. Of bestel het gratis Geheime Vrienden-pakket op opendoors.nl/geheimevrienden voor al je klasgenoten. Leuk om aan het eind uit te delen!

HEEL VEEL SUCCES MET JE SPREEKBEURT!

Heb je nog vragen? Stel ze maar aan iemand die bij Open Doors werkt! Je mag altijd bellen (0341-465 000) of mailen (info@opendoors.nl).

PUZZELS EN BOEKEN

Hieronder vind je een aantal puzzels en tips voor boeken over vervolgte christenen.

WOORDZOEKER

D	H	S	M	Y	A	N	M	A	R	M	P	P	T	E	K
X	Y	X	G	M	A	L	E	I	S	I	E	M	R	G	D
E	T	U	R	K	M	E	N	I	S	T	A	N	E	Y	L
I	D	V	N	E	V	I	D	E	L	A	M	Q	Z	P	U
F	A	J	O	E	Z	B	E	K	I	S	T	A	N	T	I
E	I	L	A	M	O	S	K	A	R	I	C	W	U	E	N
J	T	S	C	C	O	L	O	M	B	I	A	Y	W	K	D
W	A	H	G	D	A	T	P	A	K	I	S	T	A	N	O
E	J	K	M	A	U	G	J	N	C	H	I	N	A	Z	N
R	I	I	O	R	E	N	G	E	V	D	I	D	M	O	E
M	X	R	K	E	A	B	J	M	M	D	N	B	U	P	S
G	E	I	Y	D	W	D	J	E	Q	A	O	B	S	A	I
G	J	P	E	S	S	E	A	J	L	F	D	B	N	O	E
E	T	O	L	O	B	S	I	S	R	H	C	C	W	R	S
N	S	S	X	Y	L	N	U	T	A	I	D	N	I	P	F
U	Z	Q	B	S	U	R	E	R	I	T	R	E	A	Q	T

Kun jij de landen vinden waar christenen vervolgd worden?

- | | |
|------------------|---------------------|
| CHINA | MALEISIE |
| COLOMBIA | MYANMAR |
| EGYPTE | OEZBEKISTAN |
| ERITREA | PAKISTAN |
| INDIA | RUSLAND |
| INDONESIE | SOEDAN |
| IRAK | SOMALIE |
| JEMEN | SYRIE |
| KOEWEIT | TURKIJE |
| MALEDIVEN | TURKMENISTAN |

WOORDPUZZEL



Wat kun jij leren van vervolgte kinderen? Pak van elk plaatje de eerste letter en je leest het!

BOEK & SPEL

Wil je boeken lezen die over vervolgte kinderen gaan? Misschien vind je een van deze leuk:



JANNY DEN BESTEN SCHATEILAND

Als Amir verhuist naar de Malediven, draagt hij een geheim met zich mee - hij is christen. Bang voor herhaling van de pesterijen op zijn vorige school, houdt hij zijn geloof verborgen. Gelukkig vindt hij in Hamid een nieuwe vriend. Op een dag ziet Hamid in Amirs huis een schilderij hangen van een man op het strand met een zak geld. Is er een schat verborgen op het eiland?

EEUWLOUD KOOLMEES LEUGENPARADIJS

Suk-hi, een Noord-Koreaans meisje van 14, vertelt thuis dat de vader van haar beste vriendin iets verkeerd heeft gezegd over de Grote Leider. De gevolgen zijn groot: Suk-hi's vriendin en haar familie worden opgesloten in een kamp. Niet veel later moet Suk-hi zelf met haar ouders vluchten. Lukt het Suk-hi te ontsnappen of houdt het Leugenparadijs haar voor altijd gevangen?



ARNA VAN DEELEN WOESTIJKIND

Dat leven in de woestijn van Somalië moeilijk is, ontdekt Sahra als ze nog maar jong is. Haar familie moet op reis, op zoek naar voedsel en water. Maar als ze eindelijk een nieuwe plek gevonden hebben, worden de problemen alleen maar groter. Vader neemt zomaar een andere vrouw en Diric, haar broer, wordt meegenomen door soldaten. Als haar vader dan ook nog vertelt dat ze moet trouwen met de wadaad, neemt Sahra een besluit...

SPEL: GEHEIME DIENST

Terwijl de agenten van de geheime dienst huiszoekingen uitvoeren, patrouilleren en de grens bewaken, proberen de christenen Bijbels te smokkelen en doen ze hun best het evangelie te verspreiden. Wie kun je vertrouwen? Dit spel kun je met een grote groep spelen (10 tot 20 spelers) of met een kleinere groep (2-9 spelers)

